

ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΙΚΑ ΝΕΑ



ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

www.mesotopites.weebly.com • e-mail: anagenme@gmail.com

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33-172 37 ΔΑΦΝΗ • ΤΗΛ.: 210 9707417-FAX: 210 9762595

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 238 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 • Κωδικός 2960 Χ+5



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

Με τον καιρό να 'ναι κόντρα...

Η δύσκολη καθημερινότητα έγινε πλέον θέατρο του παραλόγου. Μας πιέζουν από χίλιες μεριές, όλο και πιο πολύ, ρουφάνε το ζωογόνο αέρα μας αφήνοντάς μας να ασφυκτιούμε, στραγγίζουν κάθε διάθεση για χαρά και δημιουργικότητα. Μας σπρώχνουν να κλειστούμε όλο και πιο βαθιά στο καβούκι μας, στο μικρόκοσμο μας, να έχουμε μάτια και νου μόνο για τον εαυτό μας, να πάψουμε να νοιαζόμαστε πια για το σύνολο. Διότι είναι ανάγκη να επιβιώσουμε, το επιτάσσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Έστω και σε βάρος του διπλανού μας. Η ζωή μου, ο θάνατός σου...

Σε όλη αυτή την ηθική κατάντια, που τεχνέντως ωθούμαστε να υποκύψουμε, τι θέση μπορεί να έχει η συλλογικότητα; Έχει θέση μέσα στην απέραντη μοναξιά του εγωκεντρισμού;

Εμείς επιμένουμε πως ναι. Τώρα περισσότερο από ποτέ, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να συνυπάρξουμε και να συμπορευτούμε με το συνάνθρωπο δίπλα μας. Είναι η μόνη απάντηση στην αξιακή κρίση που μας κατακλύζει.

Η εγωκεντρική απομόνωση βλάπτει σοβαρά. Και την υγεία, σωματική και ψυχική. Προχτές στο δευτεριάτικο τραπέζι, μετά το συμβούλιο, άκουσα μια σοφή κουβέντα: «Εμείς εδώ κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας!» Και πράγματι, η ανθρώπινη επαφή μας ζεσταίνει, μας θυμίζει ότι δεν είμαστε μόνοι στο πέλαγος, ότι υπάρχει ο φίλος δίπλα μας. Με μια κουβέντα, με μια κίνηση, με μια ματιά ξαλαφρώνει λίγο η καρδιά... Αντλείς λίγο δύναμη, κάνεις κουράγιο και λες «αντέχω ακόμα...»

As ενώσουμε δυνάμεις λοιπόν. Εδώ, κάτω από την απλόχερη ομπρέλα του Συλλόγου μας, έχει χώρο για όλους. Έχει χώρο για άντρες, για γυναίκες, για παιδιά, για μεγάλους και μικρούς... Όπως κι αν είμαστε, σε ό,τι κι αν πιστεύουμε, όπως κι αν μιλάμε... Κι αν είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας, αυτό εμπόδιο δεν είναι. Ευκαιρία είναι, να δώσει ο καθένας ό,τι καλύτερο έχει, να συμπληρώσουμε ο ένας τον άλλο, ώσπου να πετύχουμε το καλό αποτέλεσμα. Η διαφορετικότητα και η ανομοιομορφία είναι που δίνουν χρώμα και νοσταμιά στη ζωή, αρκεί να συμμετέχει και η ανοχή και πάνω απ' όλα ο αλληλοσεβασμός.

Δεν περισσεύει λοιπόν κανείς! Μας χρειαζόμαστε όλους! Κι εσείς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, ελάτε κοντά μας, να γνωρίσετε τη χαρά της συλλογικότητας. Κόντρα στους δισεκατομμύρια θα πάμε καλά, θα πάμε μπροστά, θα είμαστε ενωμένοι.

Για το Δ.Σ.
ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

- Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, 20.00 μ.μ.
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ, Αίθουσα Συλλόγου
- Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, 18.30 μ.μ.
«ΤΣΑΪ ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ»,
Αίθουσα Συλλόγου
- Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, 11.00 π.μ.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΥ»,
Διοργ. Τμήμα Γυναϊκών
- Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, 18.00 μ.μ.
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ
Αίθουσα Συλλόγου
- Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, 19.00 μ.μ.
«ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ!» Θέατρο «Βρετάνια»,
Διοργ. Τμήμα Γυναϊκών
- Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, 9.00 π.μ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, Αίθουσα Συλλόγου

Ποιο Νόμπελ; Λέσβος 2015-2016

Αυτό το φθινόπωρο του 2016 μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε τα γεγονότα που συνέβησαν τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί μας σχετικά με το τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα που συντάραξε όχι μόνο τη Λέσβο αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Η ρίζα του κακού είναι ο πόλεμος στη ΣΥΡΙΑ, στο ΙΡΑΚ και όχι μόνον. Τα τεράστια οικονομικά-πετρελειακά συμφέροντα οδηγούν τις μεγάλες δυνάμεις, όχι μόνο να εμπλακούν, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά και βίαια σε πολεμικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά: χιλιάδες νεκροί άμαχοι και παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες, άστεγοι και ανήμποροι. Είναι λοιπόν φυσικό επόμενο όσοι επιβιώνουν από αυτή την τραγωδία του πολέμου να εγκαταλείπουν τις κατεστραμμένες εστίες τους.

Οι περισσότεροι πρόσφυγες κάνουν μια πρώτη στάση στην μάλλον αφιλόξενη Τουρκία. Έχουν στόχο και τελικό προορισμό μια χώρα της Ευρώπης. Είναι αποφασισμένοι να τομήσουν ένα μεγάλο και επικίνδυνο ταξίδι, απ' ενός μεν για να αποφύγουν τις σφαίρες, απ' ετέρου δε γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που θα συναντήσουν είναι η Ελλάδα. Συγκεντρώνονται στα παράλια της Μικράς Ασίας, υφίστανται την εκμετάλλευση των παράνομων διακινητών και τοηλούν το επόμενο βήμα γνωρίζοντας ότι θα πατήσουν στα φιλόξενα και ασφαλή χώματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Το πρώτο και μεγαλύτερο νησί είναι η Λέσβος, η οποία δέχεται σε λίγους μόνον μήνες ένα απίστευτα μεγάλο αριθμό προσφυγικών ροών πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που θα μπορούσε να αντέξει. Η ταλαιπωρία των προσφύγων δεν περιγράφεται. Ένα μικρό ταξίδι λίγων μιλίων μοιάζει με Οδύσσεια. Όταν οι βάρκες πλησιάζουν τις ακτές μας οι διακινητές τις βουλιάζουν για τους γνωστούς λόγους και οι άνθρωποι παλεύουν με τα κύματα. Οι γονείς προσπαθούν να σώσουν τα παιδιά τους. Η τραγωδία σε όλο της το μεγαλείο. Πονάει η ψυχή του ανθρώπου ακούγοντας στις ειδήσεις ότι σήμερα πνιγίκανε τόσο, μεταξύ των οποίων και τόσα παιδιά, τα παιδιά του πολέμου. Αυτό το δράμα των προσφύγων οι κάτοικοι του νησιού μας το γνώρισαν, το έζησαν και το αντιμετώπισαν με τέτοιο απαράμιλλο ανθρωπισμό που δύσκολα τον συναντάς σε αυτόν τον 21ο αιώνα. Η τόλη και η αυτοθυσία του ψαρά από το Μόλυβο να σώζει ναυαγούς, η γλυκιά αγκαλιά και βοήθεια της γιαγιάς στο μωρό της προσφυγοπούλας μάνας και η τεράστια προσφορά ζωής του αείμνηστου παπα- Στρατή από την Καθηλιή στους πρόσφυγες και όχι μόνο, δεν έχουν προηγούμενο.

Το δράμα των προσφύγων έγινε πρώτη είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η αγνή και η σπουδαία προσφορά των κατοίκων του νησιού μας στους πρόσφυγες αναγνωρίστηκε διεθνώς. Συχνές ήταν οι επισκέψεις μεγάλων Ευρωπαίων και Αμερικανών ηθοποιών, καλλιτεχνών και ηγετών στο νησί μας, οι οποίοι μετέφεραν μηνύματα συμπαράστασης. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική παρουσία και προσφορά εθελοντών και γιατρών, αλλά και της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Το ελληνικό κράτος στην αρχή σάσισε, κατόπιν όμως με ψυχραιμία αντιμετώπισε το προσφυγικό πρόβλημα διοντάς του ευρωπαϊκή διάσταση. Κυρίως όμως αντιμετώπιζοντας τους δυστυχισμένους πρόσφυγες με ανθρωπιά και όχι με ξενοφοβία και ρατσισμό. Η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ήταν τεράστια, το λιμενικό υπερέβαλλε των δυνατοτήτων του, ο Δήμος και η Περιφέρεια είχαν σημαντικότερη συμμετοχή στην διαχείριση και λύση καθημερινών προβλημάτων των προσφύγων. Ωστόσο οι διεθνείς ειδήσεις συνέχιζαν να κρατούν ψηλά στην επικαιρότητα την προσφορά των κατοίκων της Λέσβου στην έννοια της λέξης άνθρωπος.

Οι αναφορές για την πιθανότητα να δοθεί Νόμπελ Ειρήνης στους κατοίκους του νησιού μας πλήθαιναν. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Τελικά το Νόμπελ δόθηκε αληθού, όμως και μόνο η αναφορά και η πιθανότητα, δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχεις στην ανθρωπιστική αλυσίδα που αναδεικνύει την ειρήνη, την αγάπη και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων.

ΝΙΚΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Την πρώτη φορά που πήγα στην Ακαδημία Πλάτωνος το φιλοσόφισα πολύ στο μυαλό μου! Βλέπετε, χρειάστηκε να αναμετωπίσω ένα κλειστό κέντρο Αθήνας, το οποίο αντί να διασχίσω, έκανα το γύρο του επί μιάμιση ώρα, με αποτέλεσμα να χάσω την ξενάγηση της ομάδας ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ... Ευτυχώς όμως ο εκνευρισμός υποχώρησε, όταν σκέφτηκα ότι σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο αισθητός κόσμος είναι μόνο η αντανάκλαση του πραγματικού... Έτσι, φιλοσοφούμενη... πήγα στις επόμενες δράσεις της ομάδας.

Είχα λοιπόν την ευκαιρία να διαπιστώσω πόσο οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα, αγαπάνε τον τόπο που κατοικούν, μελετούν την –εξαιρετικά σημαντική– ιστορία του και προσπαθούν να το μεταδώσουν όλο αυτό και στο σύνολο. Η ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ είναι η παρέα της γειτονιάς με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Οι οποίοι όμως εργάστηκαν πολύ στο αντικείμενό τους. Ερεύντησαν, μελέτησαν, οργανώθηκαν, σχεδίασαν δράσεις και εμπειριστάτωμένες παρουσιάσεις, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από των αρχαιολόγων.

Η πρότασή μας για μια ξενάγηση μόνο για το Σύλλογο μας έτυχε άμεσης αποδοχής... Και πώς αλλιώς, αφού η ψυχή της ομάδας είναι ο Μεσοτοπιτς Μιχάλης Βασιίλας, καλός φίλος και μέλος του Συλλόγου.

Η επίσκεψή μας προγραμματίστηκε για τις 16 Οκτώβρη και ήταν ένα πλήθουςο, κυριακάτικο πρωινό. Η ομάδα ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ μας υποδέχτηκε με χαρούμενη διάθεση και

τα μέλη της, με πρώτο το Μιχάλη Βασιίλα, ανέλαβαν να μας οδηγήσουν στα μονοπάτια της πλατωνικής φιλοσοφίας. Η ζωή και το έργο του μεγάλου δασκάλου ξεδιπλώθηκε στο μυαλό μας.

Ο Πλάτων (427-347π.Χ.), ο αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος, υπήρξε μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη – και οι τρεις αμφότεροι κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως προσωπικοτήτων όλων των εποχών με τη μεγαλύτερη επιρροή. Το έργο του Πλάτωνα έχει τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων και σώζεται ολόκληρο. Ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία γύρω στα 387 π.Χ. στο άλσος του προαστίου των Αθηνών, που ονομαζόταν Ακαδήμεια, μια που ήταν αφιερωμένο στον Αθηναίο ήρωα Ακάδημο. Η Ακαδημία υπήρξε το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. Υπήρχαν διάφοροι επιστημονικοί τομείς με αντικείμενα μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες, χωρίς να παραλείπεται η εκγύμναση του σώματος. Η Ακαδημία λειτούργησε μέχρι το 529 μ.Χ., όταν μετά από σχεδόν 10 αιώνες συνεχούς παρουσίας, έκλεισε οριστικά από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό.

Η περιήγησή μας στα διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα μέσα στα καταπράσινα πάρκα ήταν διαφωτιστική. Εκείνο πάντως που έμεινε στο μυαλό μας είναι η απαξιακή στάση του ελληνικού κράτους, που κάθε άλλο παρά αργός ήταν, από την εποχή των πρώτων ανασκαφών και μέχρι τώρα. Ό,τι έχει ως σήμερα αποκαλυφθεί, το οφείλουμε στη μεμονωμένη προσπάθεια κάποιων φωτισμένων ανθρώπων, που από τις αρχές του 20ου αιώνα με πείσμα και επιμονή έψαξαν να βρουν και να προστατεύσουν την Ακαδημία με απώτερο σκοπό να αξιοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή και να αποκτήσει την τμητική θέση που της αξίζει.

Κι αφού τελειώσαμε με την αρχαία μας κληρονομιά, περάσαμε στη νεότερη εποχή και τη λαογραφική μας μουσικοχορευτική παράδοση! Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ανέλαβε ο Στέφανος Γανωτής, δάσκαλος – μουσικός – συγγραφέας – χοροδιδάσκαλος (οι ιδιότητές του δεν έχουν τελειωμό!) από τη χορευτική ομάδα Περπερούνα και μας παρέσυρε σε γλέντα με μουσική, τραγούδι και χορό!!! Κλείσαμε έτσι γλυκά ένα όμορφο πρωινό! Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ για τη ζεστή υποδοχή και την ξενάγηση και ιδιαίτερα το Μιχάλη Βασιίλα, που είχε την γενική φροντίδα.

Αντί άλλου επιλόγου, ας ευχηθούμε επιτέλους το κράτος να αναλάβει πρωτοβουλία αξιοποιώντας την περιοχή που έχει όλα τα εκέγγυα να γίνει λαμπρό κέντρο παγκοσμίου ακαννοβολίας. Για να σταθεί και μια φορά η Ελληνική Πολιτεία αντάξια της πλατωνικής...

ANTZELA KONTOY



Στην Παλαιστρά της Ακαδ. Πλάτωνος



Χορεύετε, παπούτσια μη ληπάστε!

Υγεία και Διατροφή

Αρχές Αυγούστου και κατάμεστος ο Μεσοτοπιτς! Βρισκόμαστε στην περίοδο των θερινών διακοπών και το χωριό φιλοξενεί και πάλι ντόπιους και ξένους που έρχονται να περάσουν λίγες ξεγνοιαστές μέρες στη φύση και κοντά στη θάλασσα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο γραφικό θεατράκι του Χωριού, πραγματοποιήθηκε η βραδιά ενημέρωσης που σχεδιάστηκε γι' αυτό το καλοκαίρι από το Σύλλογο μας. Ο χαρακτήρας της ενημερωτικής αυτής ομιλίας είναι να δώσει πληροφορίες και συμβουλές σε όλους τους παρευρισκόμενους σχετικά με σημαντικά θέματα Διατροφής και Αγωγής Υγείας.

Το θέμα της φετινής μας ομιλίας ήταν «Η Διατροφή στα Στάδια της Ζωής». Ειδικό επιστήμονες με καταγωγή από τον τόπο μας, η Δρ. Κατερίνα Σκενδέρη, Βιοχημικός-Διατροφολόγος, η Μαρία Βασιίλογλου, MSc, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και η Έφη Νοικοκύρη, Διαιτολόγος, ανέλαβαν να μιλήσουν και να ενημερώσουν τους ντόπιους και τους παραθεριστές για ένα θέμα που αφορά σε όλες τις ηλικίες. Αυτή η σπονδυλωτή διάλεξη αποτελείται από τρία μέρη. Η διατροφή στην παιδική και εφηβική ηλικία (Μαρία Βασιίλογλου, MSc), η διατροφή στην ενήλικη ζωή (Έφη Νοικοκύρη) και η διατροφή στην τρίτη ηλικία (Δρ. Κατερίνα Σκενδέρη).

Από τις τρεις ομιλίες προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σε λίγες γραμμές. Όσον αφορά στα παιδιά, χρειάζονται ποικιλία τροφών με υψηλή θερμιδική πυκνότητα και η πρόσληψη των θερμίδων πρέπει να είναι ανάλογη με την ηλικία και τη σωματική τους δραστηριότητα. Αλλά οι ενήλικες γονείς πρέπει κυρίως να λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά τους, να εφαρμόζουν πρώτοι αυτοί τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Οι ενήλικες όταν κάνουν έξυπνες διατροφικές επιλογές από τα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά και στη συνέχεια της ενήλικης ζωής τους, μειώνουν τον κίνδυνο για σοβαρά νοσήματα της εποχής μας, όπως η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η υπέρταση, ορισμένοι τύποι καρκίνου και η άνοια. Οι δε ηλικιωμένοι χρήζουν προσοχής όσον αφορά στη διατροφή τους. Σε περίπτωση που απαιτείται η πρόσληψη συμπληρωμάτων πρέπει αυτή να γίνεται με προσοχή, αλλά και να συστήνεται από ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς ή διατροφολόγους. Η σωστή διατροφή δεν αναστέλλει πλήρως τη γήρανση, αλλά μειώνει το ρυθμό που αυτή εμφανίζεται στη ζωή μας.

Η βραδιά είχε επιτυχία! Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και το πλήθος ερωτήσεων έδειξε πόσο τέτοια θέματα που σχετίζονται με την υγεία ενδιαφέρουν όλους μας. Από την πλευρά μας ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε στην ενημέρωση των συντοπιτών μας.

Άλλωστε «Υγεία πάνω απ' όλα!», είναι μια έκφραση που ακούγεται πάντα, καθώς η υγεία μας είναι η διατροφή μας και η τροφή μας το φάρμακό μας.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΔΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΕΝΔΕΡΗ



Ο Μιχάλης Βασιίλας την ώρα της ξενάγησης

ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δίμηνη έκδοση

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Μεσοτοπιτών Λέσβου

«Η Αναγέννηση»

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33, ΔΑΦΝΗ, 172 34 ΑΘΗΝΑ,

ΤΗΛ.: 210 9707417 FAX: 210 9762595

www.mesotopites.weebly.com

e-mail: anagenme@gmail.com

Υπεύθυνος έκδοσης: Κωνσταντίνος Σωκ. Γνήσιος

τηλ.: 210 5739361, e-mail: ksgnisios@gmail.com

Συντακτική ομάδα:

Μαρία Βασιίλογλου, vasilogloumaria@gmail.com

Αντζέλα Κοντού, angelakontou1971@gmail.com

Θοδωρής Παναγιώτου, theo-pana@hotmail.com

Μαγδαλένα Παπουτσή, elenimagda.pap@gmail.com

Ευαγγελία Χυδεριώτου, evachid@yahoo.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:

ΕΛ. Ι. ΚΑΡΤΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΙΚΑΙΑΣ 10, 104 34 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 88.26.392 • FAX: 210 88.20.655

peritechnon@yahoo.gr

Η Συντακτική ομάδα δικαιούται να συντέμνει, να τροποποιεί ή να απορρίπτει κείμενα προς δημοσίευση, ολόκληρα ή μέρος αυτών, αν είναι αντίθετα προς το καταστατικό του Συλλόγου ή τον κανονισμό της εφημερίδας και εάν κρίνει ότι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις σχέσεις των μελών και στις σχέσεις με τρίτους. Όλα τα προς δημοσίευση κείμενα πρέπει να υπογράφονται από τους συντάκτες τους και θεωρείται δεδομένο ότι εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις.

ΤΟ Δ.Σ. ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΟΝΤΟΥ

Τα δημιουργικά τμήματα του Συλλόγου μας ξεκίνησαν ήδη τη λειτουργία τους. Όσοι το σκέφτεστε να συμμετέχετε, μη χάνετε καιρό! Επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους των τμημάτων και εντάξτε εσείς και τα παιδιά σας μια όμορφη νέα ασχολία στη ζωή σας! Οι καλοί μας δάσκαλοι παραμένουν οι ίδιοι και είναι η Σταυρούλα Σπανού στο σαντούρι, ο Λουκάς Λημναίος στο μπουζούκι, ο Κώστας Πιπίνης στο χορευτικό και ο Βαγγέλης Σαραντίδης στη Χορωδία. Υπεύθυνοι δε των τμημάτων εξακολουθούν να είναι η Μαγδαλένα Παπουτή (6978273376) στο Μουσικό Τμήμα, η Χρύσα Καρδάρ (6977212877) και ο Βασίλης Βογιατζής (6977281523) στο Χορευτικό Τμήμα και η Χριστίνα Τσαλαβούτη (6972469562) στη Χορωδία. Επίσης και το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου (υπεύθυνες οι Χριστίνα Ιωσηφέλλη και Χρ. Τσαλαβούτη) ξεκίνησε ήδη τις καθιερωμένες - την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα - θεματικές συναντήσεις του στην αίθουσα του Συλλόγου οργανώνοντας τις δράσεις του για τη νέα σεζόν. Με χαρά περιμένουμε νέα πρόσωπα να πλαισιώσουν όλα τα τμήματα τα Συλλόγου με αέρα ανανέωσης!

Το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του στο φίλο και συγχωριανό, μέλος του Συλλόγου, Μιχάλη Βασιίλα και στην ομάδα ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ, της οποίας ηγείται, για τη θερμή υποδοχή και την όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση που μας έκαναν στην Ακαδημία Πλάτωνος την Κυριακή 16 Οκτώβρη. Ο Μιχάλης και τα υπόλοιπα μέλη της ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑ χωρίς να έχουν την ανάλογη ακαδημαϊκή κατάρτιση, αλλα κατόπιν μελέτης και συστηματικής ενασχόλησης και με μεγάλο πάθος για το αντικείμενο, οργανώνουν μια αξιόπαινη σειρά από δράσεις που σκοπό έχουν να επιμορφώσουν και να προβάλλουν την αρχαία μας κληρονομιά. Κυρίως βέβαια επικεντρώνονται στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, όπου κατοικούν, η μεγάλη ιστορική σημασία της οποίας αξίζει να προβάλλεται. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το Στέφανο Γανωτή, δάσκαλο, συγγραφέα, μουσικό, ο οποίος ηγείται της χορευτικής ομάδας Περπερούνα, που μετά το πέρας της ξενάγησης μας έστησε ένα αυτοσχέδιο γληντάκι στο πάρκο, όπου χορέψαμε και τραγουδήσαμε κλείνοντας έτσι γλυκά το πρωινό μας!

Ο Νικόλαος Ζούρος εξελέγη Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Ο Ν. Ζούρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και Συντονιστής του Γεωπάρκου Λέσβου, πρωτοστάτησε στην αναγνώριση της Λέσβου ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO λαμβάνοντας πρωτοβουλίες με την αρωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου με την συμπαράσταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.



Πέντε μόνο περιοχές χαρακτηρίζονται στην Ελλάδα ως «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»: το νησί της Λέσβου, η περιοχή του Ψηλορείτη, η περιοχή του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου, το Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού, καθώς επίσης και η περιοχή της Στείας.

Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε επιτόπια αξιολόγηση στη Λέσβο των εμπειρογνομόνων της UNESCO, τα θετικά αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν στην επαναξιολόγηση της Λέσβου ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ UNESCO για την περίοδο 2017-2020. Στη θετική επαναξιολόγηση του Γεωπάρκου Λέσβου συνεκτιμήθηκαν πολλοί παράγοντες, όπως τα γεωλογικά και φυσικά μνημεία της Λέσβου, στα οποία πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές και τουριστικές δράσεις και ιδιαίτερα η δημιουργία του νέου Θαλάσσιου Πάρκου Νησιώπης, τα επισκέψιμα πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία, τα στοιχεία οικολογικού ενδιαφέροντος (προστατευόμενες περιοχές, κληρίδα, πανίδα, οικότοποι, κ.λπ.), οι υποδομές και δράσεις θεματικού τουρισμού, οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα τοπικά προϊόντα της Λέσβου, η λειτουργία και προβολή του Γεωπάρκου Λέσβου.

Οι στόχοι του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του γεωτουρισμού, στην ανάδειξη και αξιοποίηση γεωμνημείων και τοπίων, στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ γεωπάρκων και προβολή τους ως τουριστικών προορισμών ποιότητας, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Το LESVOSTRAIL είναι μια σημαντική αθλητική διοργάνωση, η οποία είναι σύμπραξη τεσσάρων ελαιοπαραγωγών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Μάλτα) σε μια προσπάθεια ανάδειξης του αθλητικού ιδεώδους σε συνδυασμό με την ελιά και την καλλιέργειά της. Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε., μέσω του προγράμματος «HOST» - Ο Ελαιώνας ως παράγοντας βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. σε μία διακρατική σύμπραξη των παραπάνω χωρών, επιχείρησε στη Λέσβο μια πρωτότυπη για το νησί μας διοργάνωση Αγώνα Δρόμου Βουνού. Στις 9 Οκτώβρη λοιπόν στο Μόλυβο πραγματοποιήθηκαν μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα οι -τέσσερις τον

αριθμό και με διαφορετικού βαθμού δυσκολίας- αγώνες δρόμου βουνού, όπου συμμετείχαν αθλητές από πολλά κράτη.

Στο ίδιο θέμα, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου ο Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος «Ορειάς» της Μυτιλήνης, οργάνωσε με επιτυχία πεζοπορία από το Ταβάρι στη Σκάλα Ερεσού διασχίζοντας βοσκοτόπους, περνώντας από ξωκλήσια και αγναντεύοντας το πέλαγος. Η διαδρομή ήταν μέτριας δυσκολίας, διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Κάθε χρόνο η κ. Έφη Αγγιτάκη του Αναστασίου προσέφερε το χρηματικό αντίτιμο της αγοράς στεφανίου για να κατατεθεί την 28η Οκτωβρίου εκ μέρους του Συλλόγου. Φέτος τα χρήματα αυτά (20 ευρώ) δόθηκαν από το Σύλλογο, αντί κατάθεσης στεφάνου, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου η παρέα των «Γληντιστάδων» του Συλλόγου μας ήταν προσκαλεσμένη από τον εθνομουσικολόγο κ. Λάμπρο Λιάβα να συμμετέχουν σε γύρισμα στα πλαίσια της τηλεοπτικής εκπομπής το «Αλάτι της Γης», αφιερωμένη στον κιθαρίστα Δημήτρη Μυστακίδη και στο ρεμπέτικο. Η εκπομπή θα μεταδοθεί -πιθανότατα- την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, 1.00-3.00 μ.μ.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες εκδηλώσεις μας - οι οποίες όλες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Συλλόγου - καλώντας σας ταυτόχρονα σε αυτές. Ξεκινώντας από μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Χορευτικό μας Τμήμα (μια ωραία ιδέα της Χρύσας Καρδάρ και του Παναγιώτη Κελέση) και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα χορευτικό reunion! Το Σάββατο 26 Νοέμβρη και ώρα 20.00 μ.μ. χορεύουμε και γληντάμε στην αίθουσα του Συλλόγου! Όσοι συμμετείχατε στο Χορευτικό Τμήμα από την αρχή της λειτουργίας του ως τώρα, αλλα και όσοι απλώς αγαπάτε τους παραδοσιακούς χορούς, μικροί και μεγάλοι, είστε καλεσμένοι μας! Ελάτε με τους φίλους σας να ξαναβρεθούμε, να χορέψουμε και να περάσουμε όμορφα!

Συνεχίζουμε με την επόμενη εκδήλωσή μας την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ., στην οποία γιορτάζουμε τα «Γενέθλια του Συλλόγου μας». Το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., διευρύνει το καθιερωμένο αντάμωμα της Πέμπτης. Αυτή τη φορά το θέμα είναι «Προετοιμασίες των Χριστουγέννων». Την ίδια βραδιά θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του φετινού Ημερολογίου μας από τη Γραμματέα του Συλλόγου, Αντζελα Κοντού, που είχε και τη γενική επιμέλεια και μια σύντομη αναδρομή στη συλλογική πορεία από τον Πρόεδρο Φώτη Βασιίλογλου.

Επίσης το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις: Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 π.μ. Επίσκεψη στο «Ίδρυμα Νιάρχου» (Παλιός Ιππόδρομος) - Σημείο συνάντησης Ευριπίδου & Δοϊράνης. Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 «Πάμε θέατρο!» και βλέπουμε την παράσταση «Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι» στο θέατρο «Βρετανία». Συνάντηση στην είσοδο στις 19.00 μ.μ. Πληροφορίες Χρ. Ιωσηφέλλη, τηλ. 2109763042.

Ακολουθώντας θα χαρούμε να σας δούμε μαζί με τα παιδιά σας στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας το Σάββατο 14 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 μ.μ., με πολλές εκπλήξεις και δώρα, όπως πάντα, για ένα όμορφο ξεκίνημα στη νέα χρονιά! Και τέλος υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα γίνει την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.

Αγαπητοί μας φίλοι!

Το Γαστρονομικό Ημερολόγιο 2017 είναι στη διάθεσή σας!

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προσεγμένη και καλαίσθητη δουλειά, τη γενική επιμέλεια της οποίας είχε η Αντζελα Κοντού και το σχεδιασμό μακέτας δημιούργησε η Βασιλική Α. Βουδούρη. Μέσα θα βρείτε δώδεκα παραδοσιακές συνταγές από το Μεσότοπο μαζί με συνοδευτικά σχόλια και φωτογραφίες! Προμηθευτείτε το δικό σας, αλλά αποτελεί και ένα ωραίο και πρωτότυπο δώρο που μπορείτε να χαρίσετε στους φίλους σας. Υπεύθυνοι για τη διακίνηση του Ημερολογίου είναι οι Αρτέμης Φιλιππίδης (6932416314) και Αρτέμης Βουδούρης (6977651267).



Εκδρομή στη Χαλκιδική

Εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή είχε η εκδρομή που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Μεσότοπος» στην Χαλκιδική το τετράημερο 12 και 15 Οκτωβρίου 2016. Το πρωί της Τετάρτης μία ομάδα 50 περίπου ατόμων με τη συνδρομή ενός εξαιρετικού καιρού ξεκίνησε από το Μεσότοπο με πολύ κέφι και διάθεση για το λιμάνι της Μυτιλήνης.

Το τετράημερο πρόγραμμα περιελάμβανε διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στα Μουδανιά. Τις επόμενες μέρες ακολούθησε επίσκεψη στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, Χανιώτη, Σπήλαιο Πετραλώνων, επίσκεψη στην Ιερά μονή Σουρωτής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και προσκύνημα στον τάφο του Γέροντα Παΐσιου, Μαρμαρά, Ουρανούπολη και περιήγηση με καραβάκι γύρω από το Άγιο Όρος. Το Σάββατο στις 21:30 από το λιμάνι της Καβάλας ξεκίνησε ο δρόμος της επιστροφής με προορισμό τη Μυτιλήνη με όλους τους συμμετέχοντες να είναι γεμάτοι από πολύ όμορφες παραστάσεις και εντυπώσεις.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Μεσότοπος» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους Μεσοτοπιτες αθλή και τους φίλους του χωριού μας που συμμετείχαν σ' αυτή την εκδρομή. Επίσης την Ευδοκία Νοικοκύρη για την οργάνωση και την ξενάγηση του ταξιδιού και τον ταμία του συλλόγου Γεώργιο Ιγν. Κωνστανταδέλλη για την όλη προετοιμασία της εκδρομής και για την εκπροσώπηση του συλλόγου σε αυτήν.

Είναι γεγονός ότι τέτοιες δράσεις τονώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων και προωθούν την εκφόρτιση από τη καθημερινότητα, ενώ εξασφαλίζουν στοχευμένες ευκαιρίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεσμεύεται για νέες δράσεις και εκδηλώσεις στο μέλλον.

Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ»



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ**

Μεσοτόπος 21-10-2016

Αρ. Πρ. 04

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΩΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΘΕΜΑ: **Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου .**

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεσοτόπου, πραγματοποίησε γενική συνέλευση και εκλογή για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016. Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου αποτελείται από τα εξής άτομα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΑΦΩ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΙΒΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ»: ΚΟΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΙΒΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΕΛΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΛΟΚΑ ΜΙΡΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΤΟΠΟ

Η ιστορία της αιμοδοσίας στο Μεσότοπο μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αφού βάσει των πρακτικών του Παραρτήματος του Συλλόγου «Η Αναγέννηση», η πρώτη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1987. Φέτος το ραντεβού δόθηκε για ακόμη μια φορά στο Στέκι Νεολαίας την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Μεσότοπος» αποδέχθηκε την πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» IDERREG για συνδιοργάνωση της ήδη προγραμματισμένης εθελοντικής αιμοδοσίας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την πρόταση και για την άψογη συνεργασία. Καθώς επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κλιμάκιο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, στον γιατρό κ. Παύλο Πολ. Αμπατζή και στη Δήμητρα Βαλιηλή για τη βοήθεια που πρόσφεραν.

Όλα αυτά τα χρόνια μοχλός αυτών της τόσο σημαντικής προσπάθειας είναι οι εθελοντές αιμοδότες που φέτος μετά το κάλεσμά μας, έδωσαν δυναμικό παρόν ενισχύοντας έτσι την Τράπεζα Αίματος του χωριού μας και χάρισαν «ζωή» χαρίζοντας λίγο από τον χρόνο τους.

Εδώ και εκατοντάδες χρόνια ο άνθρωπος έχει πειραματιστεί αρκετά προκειμένου να απαλύνει τον πόνο, να θεραπεύσει και να προλάβει ασθένειες. Η επιστήμη της ιατρικής έχει κάνει τεράστια άλματα ωστόσο η «παραγωγή» αίματος δεν μπόρεσε να γίνει σε κανένα εργαστήριο, παρά μόνο στο ανθρώπινο σώμα. Η φύση από μόνη της μας διδάσκει πως ο μόνος που μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο είναι οι αξίες που θα μας

οδηγήσουν στην επιβίωση και στην πρόοδο. Αξίες που οι εθελοντές αιμοδότες μας έδειξαν πως στον τόπο μας υπάρχουν ακόμα.

Να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας, σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον Μάρτιο.

Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ»

Οι εθελοντές μας ήταν:

Βουγιούκας Παν. Ιωάννης
Παπαβασιλείου Στ. Άννα
Παπαβασιλείου Στ. Μαρίνα
Γουγής Νικ. Δημήτριος
Κωνστανταδέλλης Αν. Εμμανουήλ
Παπουτσής Κων. Νικόλαος
Κωνστανταδέλλης Κώστας
Βακάλης Ιωαν. Παντελής
Τριγώνης Γεωργ. Νικόλαος
Σαράντου Μιχ. Σαφώ
Πίτσα Θεοδ. Χρυσούλα
Σαχτούρης Γρηγ. Δημήτριος
Φωτίου Κων. Ειρήνη
Γωγής Μιχ. Σταύρος
Βαλελής Νικ. Ιωάννης
Καναρίδου Νικ. Μεληπομένη
Τριγώνης Ιωαν Νικόλαος
Πιπερά Ση Παναγιώτα
Καξήρης Α Ιωάννης
Βασιλής Δημ Ιωάννης
Πατλάκα Γεωργ. Σοφία
Καζαζής Κυρ Ιωάννης
Γωγής Φιλ. Ευάγγελος
Ιωσφελής Παν. Γαβριήλ
Σαράντου Μιχ. Δήμητρα
Βουδούρης Γεωργ. Κωνσταντίνος
Καξήρης Α. Αρτέμιος
Κωνστανταδέλλης Ιωαν. Θεόδωρος
Κωνστανταδέλλης Νικ. Δημήτριος
Βουρνάζος Νικ. Δημοσθένης



Ευχαριστήρια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ευδοκία Νοικοκύρη για τον επαγγελματισμό της και την άριστη συνεργασία που είχαμε στην εκδρομή. Από το ξεκίνημα των εγγραφών μέχρι την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Γεώργιος Ιγν. Κωνστανταδέλλης

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου ευχαριστούν θερμά τον κύριο Τρυγώνη Νικόλαο του Ιωάννη για την αγορά και προσφορά στο σχολείο μας ενός laptop, συνολικής αξίας 539 €.

Για το Δημοτικό Σχολείο
Ιωάννα Κήψα

«Συγχαρητήρια» επιστολή

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον «ευαίσθητο» και «φιλόζωο» συμπολίτη μας, που είχε την ευαισθησία να «ξεπαστρέψει» με «συνοπτικές» διαδικασίες» μια υπέροχη αδέσποτη σκυλίτσα που κυκλοφορούσε μεταξύ φούρνου και σχολείου, δεν ενοχλούσε κανέναν, απολάμβανε της αγάπης, στοργής και φροντίδας των περιοίκων, αλλά προφανώς έβλαπτε την «αρρωστημένη» αισθητική του συγκεκριμένου..... Ευτυχώς που τέτοιοι «άνθρωποι» δε χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό του Μεσοτόπου.....

Ιωάννα Κήψα (δασκάλα) - Εμμανουέλα Βλάχου (νηπιαγωγός)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΣΑ

Τριήμερη προβολή της Λέσβου στην πλατεία Συντάγματος

Ολοκληρώθηκε η τριήμερη παρουσίαση - καμπάνια της Λέσβου στην Πλατεία Συντάγματος (28 - 30 Ιουλίου 2016, από 9 π.μ. έως 10 μ.μ.), με στόχο να επιτευχθεί η, στο μέτρο του εφικτού, αναστροφή του δυσμενούς κλίματος που είχε δημιουργηθεί λόγω των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών, καθώς και περιορισμός των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που υφίσταται το νησί λόγω της μειωμένης προσέλευσης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εκστρατεία αυτή διοργανώθηκε σε συνεργασία Δήμου Λέσβου, Επιμελητηρίου Λέσβου και Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ), αποτέλεσε δε συμπληρωματική ενέργεια της καμπάνιας στο μετρό της Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε ως μία ευγενική προσφορά της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., σαν ανασταθμιστική χορηγία, για τις συνέπειες που υφίσταται το νησί μας από το τεράστιο βάρος που έχει "σπρώξει", σε σχέση με το μεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτημα.

Την οργάνωση της πολυπληθούς αποστολής από τη Λέσβο, καθώς και της συμμετοχής των απόδημων Λεσβίων της Αθήνας, ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν εκ μέρους του Δήμου Λέσβου και του Δημάρχου Σπύρου Γαληνού, ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πίτσιος, εκ μέρους του Επιμελητηρίου Λέσβου, ο Πρόεδρος Βαγγέλης Μυρσινιάς και εκ μέρους της Ο.Λ.Σ.Α., ο Πρόεδρος Νεκτάριος Βακάλης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η παρουσίαση της Λέσβου απευθυνόταν στους διερχόμενους από το Σύνταγμα πολίτες, καθώς και στους χρήστες του μετρό, με στόχο την προσέλευση αναποφάσιστων Αθηναίων, προκειμένου να επισκεφθούν το νησί τους ερχόμενος Αύγουστο & Σεπτέμβριο, και βασίστηκε σε μία πλήρη απεικόνιση της τουριστικής και παραγωγικής φυσιογνωμίας του νησιού.

Κυρίαρχο και πρωτεύοντα ρόλο στην όλη καμπάνια, είχε η διανομή ενός εξειδικευμένου μονόφυλλου - flyer που σχεδιάστηκε ειδικά για την περίπτωση και περιλάμβανε:

1. τις οικονομικές προσφορές διακοπών μέχρι και 50% για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο που προσέφεραν τα καταλύματα της Λέσβου,
 2. την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική από την ακτοπλοϊκή εταιρεία HELLENIC SEAWAYS" (πρόγραμμα "Deals for you" σε συνεργασία με την COSMOTE),
 3. την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας BLUE STAR FERRIES (30 % έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και προγράμματα "CU around" και Vodafone thank you" σε συνεργασία με τη VODAFONE),
 4. την ειδική προσφορά 10 ημερών, που έχει χορηγηθεί στη Λέσβο για τον κοινωνικό τουρισμό (διπλές ημέρες από όλες τις άλλες περιοχές).
- Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η παρουσίαση της πλούσιας γαστρονομίας της Λέσβου, με συνεχείς γευστικοδοκίμιες των τοπικών προϊόντων, τα οποία προσφέρθηκαν από τις τοποποιητικές επιχειρήσεις του νησιού.



Τη μεγάλη αυτή έκθεση - ειδικό stand της Λέσβου στην Πλατεία Συντάγματος, εκτός από τους χιλιάδες Έλληνες και ξένους που την επισκέφθηκαν, τίμησαν με την παρουσία τους ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Γερ. Ζαχαράτος, ο Γεν. Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. Δημ. Τρυφωνόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Γιάν. Γιανέλλης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. & Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, οι βουλευτές Δημ. Καμμένος, Νεκτ. Σαντορινιός και Γιώργος Πάλλης, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Α. Αναστ. Τασάνης, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Θρ. Καλογριδής κ.ά. Το όλο εγχείρημα της καμπάνιας για τη Λέσβο, ενδυναμώθηκε με την πανελλήνια παρουσίαση και προβολή της από τα μεγαλύτερα μέσα



μαζικής επικοινωνίας εθνικής εμβέλειας της χώρας, ενέργεια που αποτέλεσε μία ευγενική προσφορά του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Δημήτρη Τρυφωνόπουλου.

Μεγάλοι χορηγοί της σημαντικής αυτής εκστρατείας, ήταν εκτός από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ο Δήμος Αθηναίων, που παραχώρησε δωρεάν την πλ. Συντάγματος, οι δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες που συνδέουν το νησί με την πρωτεύουσα (Blue Star Ferries και Hellenic Seaways), πολλές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων & ποτών της Λέσβου, καθώς και το Café Club "Monkey".

Λέσβος
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Γνωρίστε την! Νιώστε την! Αγαπήστε την!

Φέτος τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, παρέχονται εξαιρετικά οικονομικές τιμές, για να επισκεφθείτε τη Λέσβο.

Πολύ προσεγγιστικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όλα τα βάλαντια, υψηλής στάθμης καταλύματα σε εξαιρετικές τιμές, μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις και απεριόριστες δυνατότητες ψαχαγωγίας για όλα τα γούστα, εγγυώνται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού επισκέπτη.

Οι εξαιρετικές προσφορές για το 2016, έχουν κάνει τη Λέσβο πιο οικονομική από ποτέ. Ίσως σας κοστίζει λιγότερο από το ... να μείνετε σπίτι σας!!!

Λέσβος
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Γνωρίστε την! Νιώστε την! Αγαπήστε την!

Προσφορές:

- ✓ Blue Star Ferries:
 - 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
 - 1 + 1 δωρεάν εισιτήριο με το πρόγραμμα "CU Around" της Vodafone
 - 2 + 2 δωρεάν εισιτήρια με το "Vodafone Thank you"
- ✓ Hellenic Seaways:
 - Δωρεάν εισιτήριο επιστροφής, με το πρόγραμμα "Deals for you" σε συνεργασία με την ΟΤΕ - COSMOTE
- ✓ Έκπτωση έως και 50% στις τιμές των καταλυμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου
- ✓ Διπλές ημέρες Κοινωνικού Τουρισμού (δηλαδή 10 ημέρες), χωρίς καμία επιβάρυνση

Blue Star Ferries HELLENIC SEAWAYS

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Τα 31 αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία του Βορειοανατολικού Αιγαίου που είχαν μείνει χωρίς γιατρούς, κατάφερε να καλύψει για ένα χρόνο το Υπουργείο Υγείας. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αφορούσε Υπόχρεους Υπηρεσίας Υπαιθρου (απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής που επιθυμούν να κάνουν αγροτικό για πρώτη φορά), αλλά και Ιατρούς επί θητεία που έχουν ήδη εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου).

Για 14 από αυτά τα ιατρεία οι γιατροί δικαιούνται επίδομα των 400 ευρώ από το υπουργείο Υγείας και επίδομα για τη σίτιση ή και τη στέγαση ποσού έως 500 ευρώ που αποφάσισε από το 2015 το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε από την Περιφέρεια με βάση την ισχύ νόμου από το 2013 που δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ ώστε να μπορούν να συμβάλλουν εξειδικευμένα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή στη σίτιση και στη στέγαση των ενδιαφερόμενων ιατρών, ως βασικά κίνητρα για την στελέχωση των ακάλυπτων θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές. Είναι μια απόφαση με εξαιρετικά θετικό αντίκρουσμα για τους νησιώτες που

έγινε πράξη μετά από την συζήτηση που έγινε πέρσι με τον υπουργό Υγείας, αναγνωρίζοντας έτσι τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγειονομική θωράκιση των νησιών.

Οι περισσότερες από αυτές τις 14 θέσεις δεν είχαν καλυφθεί από παλαιότερες προκλήσεις και με το κίνητρο του επιδόματος των 400 ευρώ το Υπουργείο κατάφερε αυτή τη φορά να υπάρξει ενδιαφέρον. Επίδομα τετρακοσίων ευρώ δικαιούνται οι θέσεις των ιατρείων Πορτιανού στη Λήμνο, Σκαμιάς, Φίλιας, Βατούσας, Ερεσού, Μεσοτόπου και συμπληρωματικά επίδομα σίτισης του περιφερειακού συμβουλίου στο ιατρείο Σκαμιάς.

Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα οξυμένο στο Μεσότοπο, καθώς το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας είναι στα 28 χιλιόμετρα. Εάν στους μόνιμους κατοίκους λάβουμε υπόψη μας ότι ο πληθυσμός του χωριού και του Ταβαρίου τριπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, αντιλαμβάνονται όλοι πόσο σημαντικό ζήτημα δείχνει να επιλύεται, έστω και προσωρινά. Να σημειώσουμε πως το κύριο του Αγροτικού Ιατρείου είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με προσφορές των Μεσοτοπιτών, με την πρωτοβουλία του Συλλόγου

Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγέννηση», που από το 1977 είχαν δει την επείγουσα ανάγκη να χυστεί αγροτικό ιατρείο στο χωριό και να στελεχώνεται αδιάλειπτα.

Η νέα μας ιατρός, η συμπατριώτισσά μας Κουκουλιά Χρυσούλα είναι στη θέση της, στο ιατρείο του χωριού και οι πρώτες δικές μας, αλλά και δικές της εντυπώσεις είναι πολύ καλές, καθώς δείχνει ενθουσιασμένη από το χωριό και τους ανθρώπους μας!



Μεσότοπος 1980. Εγκαίνια του Αγροτικού Ιατρείου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του οποίου μερίμνησε ο Σύλλογος «Η Αναγέννηση»

Η ιδέα είχε πέσει προ μηνών... Να ανταμώσουν Αρκάδες και Λέσβιοι στη Δάφνη της Αθήνας, όπου εδρεύουν οι Σύλλογοι μας: Αρκάδων Δάφνης - Υμηττού «Ο Θεόδωρος Κολλοκοτρώνης» και Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγέννηση», να ενώσουν δυνάμεις, να σμίξουν τα σαντούρια και το βιολί με την φλογέρα και το κλαρίνο κι ο καρσιλαμάς με τον τσάμικο τον μωραϊτικό!». Βασικός στόχος η αναζήτηση των στοιχείων που ενώνουν τους δυο τόπους, η προβολή της πλούσιας πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσής τους και η τουριστική προβολή τους στον ευρύτερο χώρο της Αθήνας. Και τα κατάφεραν καλά με την ολόπλευρη στήριξη του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 8.00μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου στη Δάφνη. Τίτλος της: «Λέσβος-Αρκαδία, Από το Μύθο στην Ιστορία - Τραγούδι, Χορός, Δρώμενα». Γύρω στους 600 θεατές καμάρωσαν από κοντά τούτο το αντάμωμα του λόγου, της εικόνας, της μουσικής, του τραγουδιού, των χορών... Κι ο νους όλην ταξίδεψε στο νησί μας, τη Λέσβο, που κονταροχτυπιέται από το προσφυγικό -μεταναστευτικό κύμα, που την χτυπά την ώρα που προσπαθεί να «θρέψει» ανθρώπους και ψυχές! Κύμα, που την «ξεπερνά» και τούτη την ώρα χρειάζεται αντοχές, αλληλεγγύη, βοήθεια, λύσεις... Κι όλα αυτά τονίστηκαν από όλους τους ομιλητές, μα η παρουσία της Περιφερειάρχη μας,

της κ. Χριστιάνας Καλλογήρου, ήταν καταλυτική. Ο λόγος της μίλησε στις ψυχές όλων και τα ακριτικά αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας κι η Λέσβος ήρθαν ακόμα πιο κοντά... Προηγήθηκαν οι χαιρετισμοί του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού κ. Σταυριανουδάκη, του προέδρου των Αρκάδων Δημήτρη Γιαννακούρα και του προέδρου των Μεσοτοπιτών Φώτη Βασιλογιού και ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Βαγγέλη Γιαννακούρα, ενώ γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν αρκετοί επίσημοι καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός και ο Βουλευτής Λέσβου κ. Χαράλαμπος Αθανασίου.

Την κοινή ιστορική πορεία των δύο τόπων ανέπτυξε ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Νέα της Μεγαλόπολης» Κώστας Η. Φιλανδρός, με βασική πηγή το βιβλίο του Μαρίνου Βόμβα: «Αρκαδία Χαίρε». Ο αιώνιος, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Μαρίνος Βόμβα, είναι Λέσβιος, παντρεύτηκε αρκαδιανή και ζει στο χωριό Σκορτσινού της Μεγαλόπολης. Ήταν η αφορμή για το αντάμωμα και τιμήθηκε από τους δύο Σύλλογους με αναμνηστική πινακίδα, την οποία παρέλαβε ο εγγονός του, ο οποίος και διάβασε το θερμό «ευχαριστώ» του παππού του!

Στην εκδήλωση πήραν μέρος οι «Γληντιστάδες» και η χορευτική μας ομάδα (επιμέλεια: Κώστας Πιπίνης), η Χορωδία μας (επιμέλεια: Βαγγέλης Σαραντίδης) και το μουσικό τμήμα των σαντουριών και λιοπών εγχόρδων (επιμέλεια: Σταυρούλα Σπανού). Τους χορούς και τα τραγούδια μας συνόδεψαν οι μουσικοί: Βαγγέλης Σαραντίδης - βιολί, Σταυρούλα Σπανού - σαντούρι και ο Γιάννης Ευαγγέλιου - κιθάρα. Από την μεριά της Αρκαδίας χορούς και τραγούδια χόρεψε το «Εργαστήρι Ελληνικών Παραδοσιακών



Χορών» Δήμου Δάφνης-Υμηττού σε επιμέλεια Δημήτρη Μαρκαντώνη, ακουστήκανε κλέφτικα τραγούδια και φλογέρα έπαιξε ο πατέρας Ιωάννης Πριλίγκος. Τον τσακωνικό χορό, απέδωσε στην τσακωνική διάλεκτο ο τραγουδιστής Ρουμελιώτης Διαμαντής εκ Γορτυνίας. Την εκδήλωση παρουσίασε ο κ. Σούλης Παπανικολάου.

Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά το Δήμο Δάφνης-Υμηττού και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Σταυριανουδάκη για την στήριξη του, τον Σύλλογο των Αρκάδων και τον πρόεδρό του Δημήτρη Γιαννακούρα για την άριστη συνεργασία, όλα τα μέλη και τους φίλους μας, που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, τους δασκάλους των δημιουργικών πολιτιστικών τμημάτων μας και την ορχήστρα για την εθελοντική συμμετοχή και όλους τους συγχωριανούς, λιοπούς Λέσβιους και φίλους μας, που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την άμεση αποστολή βίντεο, με τις ομορφιές της Λέσβου, που προβάλλθηκαν μαζί με αυτό της Αρκαδίας στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης και στην Περιφερειάρχη μας κ. Χριστιάνα Καλλογήρου για την παρουσία της και τα καλά της λόγια.

Πιστεύουμε πως αξίζει να διευρύνουμε συνεχώς τον κύκλο των συνεργασιών μας, να δρούμε τοπικά και να δημιουργούμε πολιτιστικά, προβάλλοντας την λαϊκή παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Και εις άλλα με υγεία.

ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

Της Παλαιοβράχας το κρασί.....

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Χρόνια τώρα η παρέα των «Γληντιστάδων» μας με την αυθεντικότητα, το μεράκι και την αγάπη των μελών της για την παράδοση, έχει γίνει άριστος πρεσβευτής του Μεσοτόπου και της Λέσβου, στην Ελλάδα και όχι μόνο... Η φήμη μεγάλη και οι προσκλήσεις πολλές και αξιόλογες: Δήμοι, Περιφέρειες, Ηρώδειο, Μέγαρο Αθηνών, Εξωτερικό, Πανεπιστήμια...

Αυτή τη φορά η πρόσκληση ήταν «ταπεινή», όπως και πολλές άλλες φορές. Ο νεοδημιούργητος σύλλογος ενός μικρού χωριού της Φθιώτιδας - της Παλαιοβράχας - μας προσκάλεσε στην γιορτή κρασιού που διοργάνωνε. Η Παλαιοβράχα είναι ένα ημιορεινό χωριό στους πρόποδες του όρους Γουλινά, προς την κοιλάδα του Σπερχειού, σε υψόμετρο 440 μ. με 400 περίπου κατοίκους. Η παράδοση λέει ότι κτίστηκε από οικογένειες που ήρθαν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας στην αρχή της τουρκοκρατίας και το πρώτο του όνομα ήταν Κονιαροχώρι. Από τον Κλέφτη Βράχα που δρούσε στην περιοχή και έκανε επιδρομές στο χωριό, χτυπώντας τον εκεί τουρκικό πληθυσμό και από την ονομασία που του έδωσαν οι κάτοικοι - παλιό Βράχας - πήρε το όνομά του.

Η Παλαιοβράχα είχε συμμετοχή σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες κι έδωσε πολλούς αγωνιστές κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Δυστυχώς πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στον εμφύλιο, που ακολούθησε. Το χωριό είναι πνιγμένο στο πράσινο και φημίζεται για τα αμπέλια του και το εξαιρετικό κρασί που παράγει. Αυτό είναι και η αφορμή για τους Παλαιοβραχινούς και τους κατοίκους των γύρω χωριών για αντάμωμα

και γλέντι. Σε αυτή τη γιορτή με χαρά δεχτήκαμε την πρόταση, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του μέλους του Δ.Σ. των Παλαιοβραχινών, του πολύ καλού φίλου του Συλλόγου και εκλεκτού συνδετημόνα των δευτεριότιμων συναθροίσεων μας, Δημήτρη Καρυστιανού. Σημαντική σε αυτό το συνοικέσιο και η συνεισφορά του... «Χρυσιανού» Δημήτρη Κοσμά.

Η «περιπέτεια» των Γληντιστάδων ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου με την επιβίβαση στο λεωφορειακό που μας παραχωρήθηκε από τους διοργανωτές. Το ταξίδι όμορφο και μετά από τις απαραίτητες στάσεις φτάσαμε στην Παλαιοβράχα. Η φιλοξενία άριστη! Σε ένα χωριό χωρίς τουριστικές υποδομές οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους, μας καλοδεχτήκαν στο πλούσιο σε μεζέδες τραπέζι τους και φυσικά άνοιξαν τα κελάρια τους με το γλυκόπιστο κρασί τους. Έτσι το βράδυ οι Γληντιστάδες δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό και απέσπασαν το χειροκρότημα των 500 περίπου παρευρισκόμενων - μεταξύ των οποίων και πολλοί επίσημοι. Την παράσταση όμως έκλειψε ο μεγάλος άπών της βραδιάς, ο ριμαδόρος μας Δημήτρης Νοικοκύρης- Σαμαράς, που με την εκπληκτική του ρίμα-που διάβασε ο Φώτης Βασιλογιού-ενθουσίασε τους πάντες. Η βραδιά συνεχίστηκε με την ορχήστρα που όπως μάθαμε, μέλος της, είχε συνεργαστεί με τον δικό μας Νίκο Καλαϊτζή-Μπιτυιάλη. Και όσο πέραγε η ώρα και η θερμοκρασία έπεφτε, το κέφι άναβε και οι παραγγελίες ερχόταν συνεχώς. Αυτή τη φορά όμως οι Γληντιστάδες δεν ήταν μόνοι. Είχαμε κοντά μας τον μέστρο μας, τον Φίλιππο τον Ρέμμα, που μας συνόδεψε με το μπουζούκι του και μάγεψε με τις πενιές του. Το γλέ-

να κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τραγούδια και χορό και τελείωσε με έναν ωραίο αμανέ που «τράβηξε» ο Τάσος Καραστεφανής.

Το πρωί της Κυριακής είχε προγραμματιστεί η αναχώρηση. Αφού χαιρετηθήκαμε και ανταλλάξαμε ευχές με τους φίλους Παλαιοβραχινούς ξεκινήσαμε το ταξίδι μας. Σε κοντινή απόσταση κάναμε μια στάση - προσκύνημα - στην «καλύβα του Στεφανή». Από το ταπεινό αυτό καλυβάκι, όπως πολύ ωραία μας ενημέρωσε ο Δημήτρης ο Καρυστιανός, ξεκίνησε ο Άρνης Βελουχιώτης με λίγα παλικάρια την Εθνική Αντίσταση στη Ρούμελη. Έτσι όμορφα τελείωσε η εξόρμηση μας στην Παλαιοβράχα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία και πολλές ευχές στο νεοσύστατο σύλλογο να πετύχει τους ευγενείς στόχους του.



ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστίνα Καλογήρου

Παρακάτω δημοσιεύουμε τον χαιρετισμό στην εκδήλωση του προέδρου του Σύλλογου μας, Φώτη Βασιλόγλου, καθώς και τις επιστολές που λάβαμε..

«Φίλες και φίλοι, καλώς ανταμωθήκαμε! Αρκάδες και Λέσβιοι αμίγουν με αγάπη για τον τόπο τους και τον λαϊκό πολιτισμό! Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Δάφνης –Υμηττού και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Σταυριανουδάκη για την ολόπλευρη στήριξη και την άριστη συνεργασία! Ευχαριστούμε κι όλους τους προσκεκλημένους ανάμεσά τους και την Περιφερειάρχη μας-Βορείου Αιγαίου κ. Χριστίνα Καλογήρου για την παρουσία της.

Η Λέσβος, το νησί μας, όπως κι όλα τα νησιά στα αιγαίοπελαγίτικα σύνορά μας, βρίσκεται στο επίκεντρο του πανελληνίου ενδιαφέροντος! Δέχθηκε μαζικά τις προσφυγικές –μεταναστευτικές ροές και προσπαθεί να αντέξει! Έχει ακούσει τα κακά λόγια όλων και τώρα σφίγγει τα δόντια, προσδοκώντας ανάσες-λύσεις σε ένα πρόβλημα πρωτόγνωρο, δύσκολο, σύνθετο, που ήρθε να προστεθεί στα δύσκολα που περνάμε και που μας ξεπερνά!

Το χωριό μας ο Μεσότοπος είναι ένα από τα χωριά της



σπαρμένως με βράχους και πανέμορφα ακρογιάλια Δυτικής Λέσβου, στην ευρύτερη περιοχή του απολιθωμένου Δάσους, Οι πρόγονοι-οικοδόμοι οι περισσότεροι- ξενιτεύονταν στην Σμύρνη και φέραν στα μέρη μας, λίγη απ' την κουλτούρα της. Μετά την Καταστροφή του 1922 η μεσοτοπική μαστοράντζα μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου και ρίζωσε τα τελευταία 50 χρόνια. Ο σύλλογός μας Σύλλογος Μεσοτοπιτών «η Αναγέννηση» εδρεύει εδώ στην Δάφνη, Εθνικής Αντίστασης 33. Προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την φυσιογνωμία των ανθρώπων μας μέσα στην πολύβουη πρωτεύουσα και έχει παράξει στα 42 χρόνια της ζωής του, πλούσιο εξωραϊστικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο.

Στο τέλος της Άνοιξης ο Σύλλογος Αρκάδων Δάφνης –Υμηττού «Ο Θεόδωρος Κολλοκοτρώνης», πρότεινε στον Σύλλογό μας συνεργασία για την προβολή των τόπων μας Αρκαδίας και Λέσβου στην Αθήνα. Τους ευχαριστούμε πολύ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του, τον Δημήτρη τον Γιαννακούρα για την ιδέα και την άριστη συνεργασία. Δεχθήκαμε και δουλέψαμε με χαρά γιατί πιστεύουμε πως αξίζει να διευρύνουμε συνεχώς τον κύκλο των συνεργασιών μας, να δρούμε τοπικά και να δημιουργούμε πολιτιστικά. Σκοπός της εκδήλωσής μας είναι η αναζήτηση των στοιχείων που ενώνουν τους δύο νομούς, η προβολή της πλούσιας πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσής τους και η τουριστική προβολή των περιοχών μας στον ευρύτερο χώρο της Αθήνας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μυτιληνιώτη συγγραφέα κ. Μαρίνο Βόμβα, που παντρεύτηκε Αρκαδιανή, ζει στην Σκορτσινού, χωριό της Μεγαλόπολης, και με το βιβλίο του, μας έδωσε την αφορμή!

Ευχαριστούμε πολύ όσους με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στο στήσιμο και στην προβολή της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα τα μέλη μας, που παίζουν, χορεύουν τραγουδούν, τους δασκάλους μας, την παραδοσιακή μας ορχήστρα, όλες κι όλους που ήρθαν εθελοντές στην κοινή προσπάθεια και η αμοιβή τους είναι: η χαρά της συμμετοχής και της προσφοράς

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, καιρούς κρίσης και παρακμής έχουμε ανάγκη να στηριχτούμε σε διαχρονικές αξίες, στον πολιτισμό μας, στην συνεργασία, την ενότητα, την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και να πορευτούμε με σύνεση, μέτρο και καθαρό μυαλό!

Σας ευχαριστούμε που μοιράζεστε μαζί μας τούτη τη βραδιά, που το κληρίνο συναντά το σαντούρι κι καρσιλαμάς τον τσάμικο κι όπου ενώνουμε δυνάμεις και πορευόμαστε με περισσότερη ελπίδα και αισιοδοξία!».

Αγαπητοί συγχωριανοί

Λάβαμε την πρόσκλησή σας για την εκδήλωση «Λέσβος – Αρκαδία, από τον μύθο στην Ιστορία- Τραγούδι Χορός, Δρώμενα» και σας συχαίρουμε για τέτοιες συνεργασίες που κάνετε. Οι δράσεις αυτές βοηθάνε στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας αλλά λυπούμαστε που δεν θα μπορούσαμε να παραβρεθούμε.

**Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μεσοτόπου
Γαβριήλ Ε. Πιπίνης**

Φίλες και φίλοι

Γνωρίζετε πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι κοντά σας στην εκδήλωση: «Λέσβος-Αρκαδία, από τον Μύθο στην Ιστορία, Τραγούδι, Χορός, Δρώμενα». Δυστυχώς συναντήσεις προγραμματισμένες, που είναι αδύνατο να αναβληθούν, μου στερούν αυτή τη χαρά.

Θα ήθελα όμως να συγχάρω θερμά τον Σύλλογο Μεσοτοπιτών Λέσβου «η Αναγέννηση», όχι μόνο για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία αλλά και για την γενικότερη σηματική και πολύπλευρη δράση του, καθώς και τον σύλλογο Αρκάδων Δάφνης-Υμηττού «ο Θεόδωρος Κολλοκοτρώνης», για την συμβολή του στην πραγματοποίηση της όμορφης αυτής εκδήλωσης, που όντως αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προβληθεί η πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου μας. Μεταφέρετε τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους παρευρισκόμενους. Καλή επιτυχία!

**Με εκτίμηση ο Δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός**

Με πολλή χαρά έλαβα την πρόσκληση για την αποψινή εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγέννηση» με το Σύλλογο Αρκάδων - Δάφνης Υμηττού και το Δήμο Δάφνης.

Θα ήθελα να σας συχαρώ όλους για την πρωτοβουλία και την στήριξη για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, που αναδεικνύει τα κοινά σημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των Αρκάδων με τους Λέσβιους και την προώθηση περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ των δύο περιοχών. Τέτοιες κινήσεις, μας δίνουν φωτεινό και ελπιδοφόρο παράδειγμα. Επειδή σήμερα βρίσκομαι στη Λέσβο δεν θα μπορέσω να παραστώ στην εκδήλωση. Παρακαλώ, μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου στους παρευρισκόμενους. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία.

**Χαράλαμπος Αθανασίου
Βουλευτής Νομού Λέσβου**

ΟΙ ΓΛΕΝΤΙΣΤΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ

Όταν οι άνθρωποι τραγουδούν, οι άνθρωποι ενώνονται. Κι όταν χορεύουν, οι τόποι γίνονται ένα. Και παραμερίζουν οι θάλασσες και τα νερά και κάνουν στην άκρη τα βράχια και οι ράχτες και τα δέντρα, μην εμποδίσουν το αντίκωμο. Των τόπων και των ανθρώπων και των ψυχών.

Δε θέλει πολύ ν' ανταμώσεις. Μα και λίγο δεν είναι. Πρέπει να 'ρθει η στιγμή, να δέσουν τα ληπτά, να κάνουν τα σωστά βήματα, να πεις τα σωστά λόγια. Να 'ρθει και μια παρέα από βρακάδες απ' το σοκάκι... και κει στον τόπο των κληρίνων, ν' ακουστεί η Λέσβος κι η Μικρασία.

Ήρθαν οι Μεσοτοπιτες. Οι Γλεντιστάδες. Στη Φθιώτιδα, στην Παλαιοβράχα. Σάββατο του Σεπτεμβρη. Γιορτάζαν το κρασί. Το παλιό να πιουν, το καινούριο να ευχηθούν.

Και το κρασί για να ζυμωθεί και ν' αγιάσει θέλει τραγούδι και χορό. Κι επειδή φέτος ήθελαν πιο γλυκό να γίνει, είπαν να στάξουν μέσα του λίγη αημύρα. Απ' το γυαλί του Αιγαίου. Το δικό μας γυαλί, στο δικό τους βουνό.

Πάντα η θάλασσα κι η στεριά ανταμώνουν. Βρίσκουν τρόπο. Κι αν δε είναι η ώρα της γης να το κάνει, το κάνουν οι άνθρωποι.

Και γτεύτηκαν οι ματιές κι είδαν αηλιώς. Κι ο πλάτανος από πάνω καχύποπτα στην αρχή άκουσε αμανέ κι ύστερα θυμήθηκε και ταίριαξε με το δικό του, το γνωστό του μοιρολόι. Και ημέρωσε.

Κι οι Γλεντιστάδες σύραν το χορό κι έτριξε η πηλατεία. Κι είπαν οι άνθρωποι: είμαστε εδώ και τραγουδάμε!! Κι είπε ο αγέρας: κι εγώ, και σας κρυώνω. Κι είπαν ξανά οι άνθρωποι: εσύ φύσα κι εμείς θα τραγουδάμε. Ο καθένας ό,τι ξέρει καλά.

Και γίναν όλα. Όπως έπρεπε.

Μίλησε ο Φώτης για την αξία της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Το 'παν και το 'καναν. Είναι σπουδαίο σε εποχές που κάθε λόγος αμφισβητείται και κάθε υπόσχεση δεν είναι δεδομένο πως θα τηρηθεί, να υπάρχουν άνθρωποι να κάνουν αυτό ακριβώς που λένε. Και με το παραπάνω. Κι έτσι μ' αυτό το «παραπάνω» ψηλώνουν τα χώματα κι είναι πιο εύκολο οι από δω να δουν τους από κει. Και βάλαν όλοι ένα χεράκι και τραβήξαν το νησί πιο δω. Και κοντέψαμε.

Όταν θες όλα γίνονται. Αμα θες... κι όταν η ανιδιοτέλεια, ο σεβασμός και η ευγένεια χάζουν και εδραιώνουν πολιτισμό. Σήμερα. Με στοιχεία του χτες και βλέμμα στο Αύριο.

Δεν ξέρω πόσο βάρος μπορεί να έχει η δική μου υπόκληση κι

ΓΡΑΦΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ

η συγκίνηση για την παρουσία των Γλεντιστάδων στη Φθιώτιδα, μα επειδή είναι τεράστια - και γω ανήμορη ήδη δική μου να την έχω - είπα να τη μοιραστώ.

Άξιο! Σας ευχαριστώ.





Σίγα σιγά ο κόσμος απλώθηκε και έξω από την πέργκολα



Κάτω από την πέργκολα

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ;

Όταν θα διαβάσετε αυτές τις γραμμές θα έχουμε γιορτάσει τον Αι Δημήτρη και τη επέτειο του 'ΟΧΙ'. Πλησιάζει ο Χειμώνας! Παρ' όλη αυτά εμείς κρατάμε στο μυαλό μας τις μέρες του καλοκαιριού και δημοσιεύουμε τις φωτογραφίες από το γειτονικό στο χωριό, μιας και εξαιτίας έλλειψης χώρου δεν δημοσιεύθηκαν στο προηγούμενο φύλλο. Άλλωστε και την Πέμπτη 3 του Νοέμβρη, γειτονικό είναι το αντικείμενο της θεματικής μας συνάντησης. Ενώ την Πέμπτη 8 Δεκέμβρη, θα μιλήσουμε για τις προετοιμασίες των Χριστουγέννων και θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του Συλλόγου. Να είστε σε εγρήγορση. Θα ακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις σε χώρους πολιτισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του συλλόγου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

Για την επιτροπή Γυναικών
Χριστίνα Γιαννουκάκου - Κουρή



Βασίλειος Παπουτής
Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος

Vasileios.Papoutsis@nnadvisors.gr
Κ 694 59 21 632 Τ 210 62 34 270-3 F 210 62 34 274

Λ.Κηφισίας 269 & Μητροπολίτου Ιακώβου 145 61 Κηφισιά
NNHellas.gr

Η μικρή αυλή με τη ροδιά του Αρτέμη Γιαννίτσαρου

Το γνωστό μου πρόβλημα και η απουσία από το σπίτι, μου στέρνε την χαρά να πάρω στα χέρια μου ένα σπάνιο δώρο από έναν εκλεκτό φίλο γνωστό από τα ίχνη της γραφίδας του. Μα η χαρά μου τράνεψε σαν το παρέλαβα καθυστερημένα όταν γύρισα κι αυθόρμητα σπεύδω λίγο ανεπίκαιρα κι έρχομαι δίπλα σας να σχολιάσω τούτο το δώρο που δεν είναι άλλο από ένα όμορφο βιβλίο που με έμπασε σε μια μικρή αυλή με τη ροδιά / και τ' άσπρα της παρτέρια για να με πλημμυρίσει νόστο, ας ήτανε σαν τότες, / που ήμαστε παιδιά και ταπεινά να κάνω την προσευχή μου Θε μου σ' ευχαριστώ που άλλη μια μέρα / βλέπω τις ζωγραφίες του δειλινού / τα δέντρα τα πουλιά και πέρα ως πέρα / τ' ατέλειωτο γαλάζιο τ' ουρανού, / διπλά σ' ευχαριστώ...(σ. 20).

Ναι. Πρόκειται για μια ανθοδέσμη ποιητική του εξαιρετικού τέκνου της Μεσοποπτικής γης, του πανεπιστημιακού δασκάλου Αρτέμη Γιαννίτσαρου που μπολιασμένος συζυγικά με τα Χανιά, είναι διπλά πατριώτης μου.

Μα τι να πω ο άμοιρος μετά τον εύστοχο, με σοφία και σπάνια τεχνολογική λεπτομέρεια, πρόλογο του καταξιωμένου ποιητή και λογοτέχνη Δημήτρη Νικορέζου; Ωχριώ.

Εκείνο που αποκόμισα όμως από το πανέμορφο το πλουσιοκεντημένο σε όλες σχεδόν τις σελίδες με ωραίες ακουαρέλλες της ζωγράφου Μεσσηνέζης Καίτης τούτο βιβλίο, ήταν ένα λιρικό χαλάρωμα, μια ποιητική αναδρομή κι αναπόληση του βηματισμού μου στη γης απάνω, κι από της νιότης τα καρδιοχτύπια γοργά στην αρχή, με βηματισμούς αργοκίνητους υστερνά, φιλοσοφώ και πλαχταρώ, ώ και να 'ταν μπορετό Θε μου μια καινούργια αρχή να 'ρχότανε μαζί με τα θαλασσοπούλια που ξεπετάξαν ψες το βράδυ / και μ' ολάνοιχτα πανιά στο λίγο αγέρα / κίνησαν αργοί βουβοί διαβάτες στο σκοτάδι, / τα θλιμμένα τα καΐκια, / που 'ρθε σιγανά και σκέπασε το σκοτάδι...(σ. 30).

Σκέφτομαι, κι απλά, αφήνομαι λεύτερος, πεθυμητός πατριδολάτρης στα χέρια του γόνου τούτου της Λεσβιακής άνοιξης, να με πάρ' η τραμουντάνα και φτεροκοπή για να βρεθώ μαζί με τον ποιητή, ταπεινός υμνωδός, στις γενέθλιες γης τα χώματα. Δεν έχεις, μάνα γη, να εξυμνήσω / μέγαρη και παλιάτα εξωτικά / όμως τις πέτρες σου θα τραγουδήσω / και τ' άσπρα σου σπιτάκια τα φτωχά (σ76).

Με παίρνει ο Αρτέμης με το χέρι, θαρρείς, κι ερωτοτροπούμε και θαμάζουμε τη γρανιτένια λεβεντιά του Εξύμνου, εκεί στην κορφή, που θρυλείται πως η ποιητομάνα Σαφώ τραγουδούσε με τις μαθήτριάς της και να κραυγάζω λεβεντιάς ιαχές, που... μπόρες σε δέρνουν δυνατές σαν έρθει η χειμωνιά / και να σου πάρουν μυστικά παλιών καιρών γυρεύουν / άηλιτε πάη ντύνεσαι το ρούχο του χιονιά / κι όλα τα γύρω σου βουνά, λεβέντη, σε ζηλεύουν (σ. 21).

Κι απ' την περήφανη τούτη χιλιτραγουδημένη κορφή με συντροφεύει ως του Ταβαριού το πλάνο και φεγγαροσπασμένο ακρογιάλι με μια πληρότητα από τα Χαϊδέματα του φεγγαριού στις άμμου τα χαλίκια / τρελά φιλιά του ζέφυρου στα μουσκεμένα φύκια / παιγνίδια της γλυκιάς βραδιάς στο γαλανό περγιάλι / απόψε με πλανέψατε με τ' αργυρά σας κάληλη (σ. 29).

Είναι ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος ο φυσιοδίφης και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που έλαχε στα ίδια έδρανα του Φυσιολογικού τμήματος να πάρουμε εφόδια γνωστικά για τη μετέπειτα ζωή μας, χαμηλών τόνων λιρικός ποιητής που με τις νεανικές του ανησυχίες, από πολύ νέος είχε ξεκινήσει να εκφράζεται κι έμμετρα ξεδίπλωνε τον αισθηματικό κι υπαρξιακό του εσώκοσμο κάποια νύχτα του Γενάρη / κάτω απ' την αμυγδαλιά / πήρα δυο κλεφτά φιλιά / απ' το ολόξανθο φεγγάρι (σ. 47).

Κι οι λιρικές εκρήξεις συνεχίστηκαν ως πρόσφατα που

μας χάρισε ψυχικά και μεστά του σπινθηρίσματα, με αισιόδοξο μήνυμα για την επί γης ειρήνη.... Φύγανε πίκρες και καημοί στις νύχτας τη γαλήνη / ψίθυροι μες τις φυλλωσιές, ανασαμιές εντός μου. / Αχ Θε μου ετούτη η ομορφιά να φέρει την ειρήνη / και ν' αντηχήσουν σήμαντρα στις γειτονιές του κόσμου.

Αρκούμαι να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον δημιουργό του πονήματος τούτου για την ωραία δουλειά που μας προσέφερε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΒΥΣΕΛΛΗΣ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ...

Το σχολείο άνοιξε για τα καλά! Διάβασμα και πάλι διάβασμα... Λίγες ώρες για παιχνίδι! Εσείς όμως, τα παιδιά, σίγουρα βρίσκετε λίγο χρόνο να ξεκλιβείτε από το σχολικό πρόγραμμα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες για να συναντήσετε φίλους και συμμαθητές.

Θα ήθελα πολύ να μάθω πώς σας ευχαριστεί να περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας. Με τι ασχολείστε; Ομαδικά αθλήματα, διάβασμα εξωσχολικών, κινηματογράφος με φίλους, βόλτες...; Κάποιοι από εσάς παίζετε και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχουν κι αυτά την πλάκα τους, με μέτρο βέβαια. Πιστέψτε με όμως, δεν σας χαρίζουν τις ίδιες εμπειρίες με το κρυφό με φίλους ή με μια βόλτα στο βουνό...

Θυμάμαι από διηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων ότι, όταν εκείνοι ήταν παιδιά, έπαιζαν τελείως διαφορετικά παιχνίδια με περίεργα ονόματα, όπως αμάδες, μακριά γαϊδούρα, μπιζ, τυφλόμυγα, κουκ (κρυφό) κλπ. Μάλιστα παλιότερα ο Χρήστος Βαθιλής μου είχε περιγράψει πώς έπαιζαν τις αμάδες. Ευκαιρία τώρα να το ξαναθυμηθώ και να το διαβάσετε κι εσείς.

Ένας άλλος παππούς, ο Δημήτρης Αρτ. Βουδούρης, συμπληρώνει ότι ο μπούτσakas έπρεπε να είναι μια «λι-

«Για να βρούμε ποιος θα παίξει πρώτος, ρίχνουμε τις πέτρες σ' ένα σημείο το οποίο απείχε 5-6 μέτρα από το οποίο είχαμε σχεδιάσει ένα κύκλο. Οποιανού πέτρα ήταν μέσα ή πιο κοντά στον κύκλο, έπαιζε πρώτος.

Οι αμάδες λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι που παιζόταν με πέτρες. Διαλέγαμε πέτρες στρογγυλές, γύρω στα 3-4 κιλά, τις οποίες τις ονομάζαμε αμάδες. Βρίσκαμε και μια στρογγυλή πέτρα, όσο περίπου ένα αυγό, την οποία την τοποθετούσαμε σε ένα σημείο ομαλό και γερό και την ονομάζαμε μπούτσκα. Βάζαμε κάποιον και τη φύλλαγε, ενώ εμείς πετάγαμε τις μεγάλες πέτρες, τις αμάδες και προσπαθούσαμε να διώξουμε τον μπούτσκα να φύγει μακριά, γιατί αν δε βρίσκαμε το στόχο,



δεν μπορούσαμε να πάρουμε τις αμάδες. Θα τις έπαιρνε ο «φύλλακας» και θα χάναμε εμείς. Όποιον έπαινε ο φύλλακας, όταν κέρδιζε τον μπούτσκα, τον κουβάλλαγε στην πλάτη του και τον πήγαινε εκεί που έστηναν τον μπούτσκα.»

τρα», ένα βότσαλο δηλαδή από τη θάλασσα ή το ποτάμι, ώστε οι στρογγυλεμένες γωνίες του να διευκολύνουν το παιχνίδι.

Πώς σας φάνηκε το παιχνίδι αυτό παιδιά;

Ρωτήστε κι εσείς τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας με τι έπαιζαν όταν ήταν παιδιά. Πάρτε τους μια συνέντευξη! Συγκρίνετε τα παιχνίδια της τότε εποχής με τα δικά σας τώρα! Θα περνούσατε όμορφα στη δική τους εποχή; Εκεί-

νοι; Θα έβρισκαν ενδιαφέρον στα τωρινά παιχνίδια...;

Θα χαρώ πολύ να δημοσιεύσω στο επόμενο φύλλο όλα τα παραπάνω! Θα χαρούν και ίσως θα συγκινηθούν ευχάριστα κι οι παππούδες σας! Με χαρά έλαβα δυο επιστολές από το Γιώργο Βασιίλα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για την περιγραφή της συμμετοχής του σε κάποιες καλοκαιρινές δραστηριότητες στο Μεσότοπο!

Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα...

Στείλτε τα στη διεύθυνση Σύλλογος Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγέννηση», Εθνικής Αντίστασης 33, Δάφνη, 172 37. Επίσης στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση evachid@yahoo.gr

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ

Ονομάζομαι Γιώργος Βασιίλας κι είμαι έντεκα χρονών. Γεννήθηκα στη Μυτιλήνη, όπου πέρασα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Στο Μεσότοπο έχω τους παππούδες, τις γιαγιάδες μου κι αρκετά ξαδέλφια. Ο ένας παππούς είναι ο Γιώργος Βασιίλας και η γιαγιά Χριστίνα που μένουν μόνιμα στο Μεσότοπο. Με τον άλλο παππού Ντίνο Χριστοδούλου και τη γιαγιά Ελπίδα ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι στο Μεσότοπο. Τα καλοκαίρια μένω αρκετό χρόνο στο σπίτι του παππού Ντίνου, που είναι δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού. Εκεί έχω αρκετούς φίλους που μαζί διασκεδάζουμε και περνάμε ωραία.

Το Λαογραφικό Μουσείο αποτελεί ένα από τα καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα μέρη για να επισκεφτείτε, αν ποτέ τύχει και έρθετε στο χωριό μας. Το Λαογραφικό Μουσείο μου αρέσει να το επισκέπτομαι γιατί μαθαίνω καινούρια πράγματα για την παλιά εποχή. Βλέπω εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για το όργωμα χωραφιών τους, όταν δεν υπήρχαν τρακτέρ κι άλλες μηχανές. Επίσης μου αρέσει να επισκέπτομαι τον δεύτερο

όροφο για να θαυμάζω πώς ήταν τα σπίτια, όταν δεν υπήρχαν τα σύγχρονα διαμερίσματα.

Κάθε χρόνο πολλές είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό. Μία από αυτές είναι αφιερωμένη στο Μουσείο. Συνήθως η εκδήλωση λαμβάνει χώρα τον Αύγουστο στη μικρή πλατεία έξω από το Μουσείο. Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος γίνεται το πρωί και το δεύτερο το ίδιο βράδυ. Το πρωί όλα τα παιδιά συγκεντρώνονται έξω από το Μουσείο. Όπου υπάρχουν ειδικές δασκάλες που ασχολούνται και μαθαίνουν στα παιδιά χειροτεχνίες, ζωγραφική, αγγειοπλαστική κ.α. Το βράδυ το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό με μία έκθεση φωτογραφίας απλό τη ζωή του Μεσοτόπου. Τότε η γιαγιά Ελπίδα μαζί με τις άλλες γυναίκες της γειτονιάς ετοιμάζουν πολλούς ωραίους μεζέδες, τους οποίους συνοδεύουν με το φημισμένο ούζο κι ακολουθεί χορός και τραγούδι.

Μου αρέσει να πηγαίνω στο χωριό κάθε καλοκαίρι και να χαίρομαι τις εκδηλώσεις του. Και θα συνεχίζω να πηγαίνω για πάντα.



Αφιέρωμα σε μια κυρία που έφυγε

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ



Πάει λίγος καιρός που έφυγε από κοντά μας η Δήμητρα Γωγή, γνωστή σε όλους σαν Μουχαλίνα ή Καπετάνισσα. Γεννήθηκε στο Μεσότοπο στις 5-6-1919 και οι γονείς της ήταν ο Ιωάννης Βαθελής, υποδηματοποιός και η Μαρία Τριγώνη. Μεγάλωσε με ένα αξιόλογο πατέρα, για τον οποίο έκανε συχνά αναφο-

Βακλατζής στα Πλακιά). Βοηθούσε όσους μπορούσε στο χωριό, είτε παρέχοντας υπηρεσίες (έκανε και τη νοσοκόμα), είτε με συμβουλές και τον καλό το λόγο, είτε δίνοντας πράγματα που ο καπετάνιος λόγω επαγγέλματος έφερνε από την Αθήνα. Έτσι με τον χρόνο από «Καλαμάρανα», πήρε τον τίτλο «Καπετάνισσα», περισσότερο για τις ικανότητές της, παρά για το ότι ήτανε γυναίκα καπετάνιου.

Αργότερα σε ηλικία 39 ετών μετακομίζουν στην Αθήνα με κύριο στόχο τη μόρφωση των παιδιών τους. Μένουν αρχικά στην Ελευσίνα (λιμάνι του καπετάνιου) και μετέπειτα στα προφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας. Αφοσιώνεται στη μόρφωση των παιδιών της και είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις για να μεγαλώσουν οι δουλιές του καπετάνιου και παράλληλα οδηγεί τα παιδιά της στο να πετύχουν επαγγελματικά. Απέκτησε δύο νέφες, την Αγγελική και την Εύα, πέντε εγγόνια και ένα δισέγγονο, ενώ δύο ακόμα δίδυμα δισέγγονα από την εγγονή της δεν πρόλαβε να τα δει. Για την οικογένειά της μέχρι το τέλος ήτανε ο αρχηγός, κάτι που το κέρδισε επάξια δίνοντας την αγάπη της σε όλους. Τα χρόνια της πέρασαν και έφτασαν σχεδόν στον έναν αιώνα.

Προσωπικά τη θυμάμαι, όταν ήμουν 9-10 ετών. Πήγαινα στα καζάνια και στριμωχνόμουν κοντά στη φωτιά. Η μυρωδιά του ούζου με μεθούσε, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ. Την έβλεπα να δουλεύει, κυριολεκτικά σαν άντρας και απορούσα, σαν παιδί που ήμουν, πως έκανε δουλιές που έκαναν μόνο άντρες. Στην Αθήνα, πολλά χρόνια τώρα, μέναμε κοντά και πήγαινα τακτικά και την έβλεπα. Μιλούσε αργά, με καθαρή άρθρωση και πάντα είχε κάτι καλό να μου πει. Ο συμβουλευτικός της λόγος είχε σοφία μέσα του και ρουφούσα τα λόγια της κάθε φορά που κουβένταζα μαζί της.

Όταν ρώτησα τους γιους της για την απώλεια της μητέρας τους, μου είπαν:

«Η απώλεια της, που και για αυτή μας είχε κατάλληλα

προετοιμάσει, έρχεται να αναμετρηθεί με όσα καλά μας άφησε. Για τη μάνα δεν έχουμε να πούμε τίποτα, γιατί ήταν μάνα μας. Για την «Καπετάνισσα» όμως... Ήταν σοφή, χαρισματική σαν άνθρωπος, έδινε αγάπη και υπερηφάνεια σε εμάς από τον σεβασμό των άλλων».

Καλό σου ταξίδι ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ. Χαιρετίσματα στους γονείς μου και στο «Γεράκο μου», το μπάμπια Στέλιο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Βελόνα & Κλωστή
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΟΠΗ ΧΟΝΔΡΕΛΛΗ
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 24
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Facebook Popi Chondrelli
ΤΗΛ.: 210 99.34.791

ALUMINIUM SYSTEMS
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΚΟΥΣΕΡΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΙΝ: 6947307834

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΥΚΑ 30 - ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΤΗΛ: 210 64 27 777

ρές για τη σωστή διαπαιδαγώγηση που παρείχε σε κείνη και στην αδελφή της, τη Σαπφώ. Μετέφερε τα λόγια του πατέρα της για την αγάπη προς το συνάνθρωπο, την καθυσύννη, τη φιλοξενία, την εργατικότητα και την υπομονή. Προτού παντρευτεί, την αποκαλούσαν «Καλαμάρανα» από τον πατέρα της τον «Καλαμάρα». Δεν είχε αδελφό και στα δύσκολα χρόνια του πολέμου κοντά στον πατέρα της, εκτός των άλλων, μύηθηκε και στην τέχνη της απόσταξης ούζου (καζάνια). Αποχωρίστηκε την αδελφή της γρήγορα, μιας και η Σαπφώ μετά από προξενικό έφυγε στην Αίγυπτο.

Στα είκοσι τέσσερα της χρόνια παντρεύτηκε τον Μιχάλη Γωγή (Μούχαλο) που ήτανε καπετάνιος και απέκτησαν δύο γιους, το Γιάννη και το Χριστόνικο (μετέπειτα Νίκο). Έχασε νωρίς και τους δύο γονείς της και σε ηλικία 28 ετών, μην έχοντας κοντά της τον καπετάνιο, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις της οικογένειας. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με την απόσταση έχοντας μία από τις δύο άδειες του χωριού (την άλλη την είχε ο

Αναμνήσεις με το φίλο μου Στράτο

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΙΝΗΣ



Είχα ένα φίλο πολύ καλό, τον αξέχαστο Στράτο Χυδεριώτη ή Παμπέρ'. Δεν επέτρεπε στον καθένα να τον φωνάζει με αυτό το «καλλιτεχνικό», έπρεπε να του είσαι συμπαθής, αληθινός αλήμονο! Μια μέρα που ήμασταν στο χωριό τον συνάντησα στο Λιμανέλι, εκεί που βγαίνανε οι ψαράδες. Ήρθε κάποιος που ο Στράτος δεν τον πήγαινε και πολύ. Του λέει λοιπόν: «Γεια σου ρε Παμπέρ'!». Μου λέει εμένα ο Στράτος: «Αυτόν θα τον πυροβολήσω!». Και τον πυροβόλησε, όχι με πιστόλι, αλλά με τα λόγια... Του λέει: «Άκου να σου πω. Με ήεν Στρατή Χυδεριώτη κι άμα δεν το ξέρ'ς, να το μάθ'ς». Του είπε κι

άλλα που δε ... γράφονται! Μπήκα στη μέση, τον πρέμψα και φύγαμε για τις δουλιές μας...

Μια μέρα εκεί που ήναμε καφέ μου λέει: «Θέλω να κάνω μια σκάλα στο σπίτι στο χωριό, να ανεβαίνω στην ταράτσα. Να το πω και στον Κώστα Καρδαρά (Κουτσουρή);». Λέω: «Βεβαίως, να το πεις...». Την ίδια μέρα του το είπα, πήγαν στο χωριό, είδαν το μέρος και τον συμβούλεψε ο Κώστας τι χρειάζεται. Την καλούπωσε ο Κώστας, σιδέρωμα εγώ, ο Στέλιος Παπαβασιλείου χαρμάνια και η δουλειά πήγαινε ρολόι. Ένας γείτονας όμως του έκανε παρατήρηση γιατί έκανε σκόνη, όταν πήγε τα υλικά. Μας είπε λοιπόν ο φίλος μας, που του κακοφάνηκε πολύ η παρατήρηση: «Μη φέρ' κίπουτα* τσι του πάρτι...». Κάποια στιγμή έρχεται ο γείτονας και φέρνει παγωτό. Εγώ του λέω: «Πονάνε τα λαιμά μου!». Κι ο καθένας κάτι ανάλογο είπε κι έφυγε ο γείτονας. Όταν τελειώσαμε, μας λέει: «Τώρα πάμε στου Φώτη να πιούμε ένα καραφέλι* ρακί». Επί τρία χρόνια κάναμε... γενέθλια σ' αυτή τη σκάλα! Μαζευόμαστε μεγάλη παρέα και με τραγούδια, με καλαμπουρία περνούσαμε όμορφα. Καθένας από εμάς πήγαινε και κάτι. Άλλος παστά, άλλος τηγαυινά εποχής -κολοκύθια, μελιτζάνες... Όταν υπάρχει διάθεση και με μια σαλάτα, κάνεις παρέα...

Εγώ πάντα ξυπνούσα πρωί, έπαιρνα το αυτοκίνητο και έφευγα, πού αλλού; Στο Ταβάρι. Την ώρα που κατέβαινα τα πάντα ήταν κλειστά και γυρνούσα πάπι στο χωριό. Μια μέρα τον βρήπε στο χωράφι.

-«Καλημέρα φίλε μου!»

-«Καλώς το μανάρι μου!»

(Ετυχε μια φορά να με πει μια γυναίκα κι από τότε του κόλλησε!)

Του λέω: «Κερνάς καφέ ρε;»

-«Ρουτάς;»

Βάζει τα μπρίκια, κάνει καφέδες και κάτσαμε κάτω απ' την τσαντίρα... Μια ομορφιά γύρω-

γύρω στο ντουβαρέλι, το πεζούλι γεμάτο βασιλικούς, μια τρέλα! Μου λέει ο φίλος μου: «Είσαι να ανοίξουμε καφενείο;». Του λέω «Έγινε!». Είχε ένα αρμυρική μεγάλο στο χωράφι. Του λέω: «Εκεί θα το ανοίξουμε». Τα εργαλεία ήταν πάντα στο αυτοκίνητο. Αρχίζω να του φτιάχνω τα ράφια, άλλα για τα μπουκάλια, άλλα για τα κουπακέλια*... Την άλλη μέρα κατεβάζω ένα μπουκάλι ούζο κι ένα κονιάκ, καφέ, ζάχαρη.

Μου λέει: «Γω τι θι βάλου;».

Λέω: «Συ θι βάλ'ς του 'οίκμα', τραπέζια, καρέκλες...».

Τώρα έμενε το όνομα.

Λέει: «Τίθια*θι του βγάλουμι;».

-«Ετοιμο το έχω το όνομα. Θα το βγάλουμε Καφενείο ο Ξενύχτης!».

-«Ταμάμ*!». Ανέλαβε, έγραψε ταμπέλα, την κάρφωσε σ' ένα ντουβάρ' να φαίνεται από το δρόμο.

Τιμοκατάλογος:

Καφές 5 λεπτά

Ούζο 10 λεπτά

Κονιάκ 20 λεπτά

Ωράριο: 5 π.μ. έως 7. 30 π.μ.

Και άρχισε η δουλειά! Οι πρώτοι πελάτες ήταν ο Χαράλαμπος Καρδαράς- Καρνάτος, ο Γιώργος Κωνσταντιδέλης- Μητσουτάκης, ο Δημητρός ο Σαμαράς. Μετά μαθεύτηκε και είχαμε 5-6 πελάτες. Μεροκάματο καλό! Όποιος έλεγε ότι θα 'ρθει και δεν ερχόταν, τον έγραφε στα βερεσέδια! Η δουλειά του καφενείου δε σταματούσε. Κάθε πρωί οι καφέδες στους πελάτες. Τέλος σεζόν κάναμε ταμείο. Αν δεν ήμουν στο Ταβάρι, ο απολογισμός γινόταν στο Σύλλογο.

-«Πιάσαμε 8 ευρώ και 15 λεπτά. Να τα βάλω στην τράπεζα, για(=ή) να βάλουμι του τάηρου στου βιβλίου του Συλλόγου τσι να κρατήσου τα υπόλοιπα για κεφάλαιο για τη νέα σεζόν;» Ο νους του πάντα στο Σύλλογο. Έβαλε λοιπόν το τάηρο στο Σύλλογο και είχαμε και σερμαγιά για του χρόνου.

Ο φίλος μου όταν έκλεινε το καφενείο έκανε κι άλλα εμπόρια. Πουλούσε πεπόνια, καρπούζια, αχλάδια, όλα αυτά για την πλάκα του! Μια μέρα κατέβαινα με την κυρά μου για μπάνιο. Με σταματά και λέει στη Χριστίνα: «Έχου ένα φανιλάκ» να ψουνίσεις για το Χρήστο. Έχ' τσι παράθουρου σντου βουριά!* (Είχε μια τρύπα στην πλάτη!). Έκανε πολλά τέτοια ο φίλος μου ο Στρατής, ο ανεπανάληπτος! Στον Τάσο τον Καραστεφανή πούλησε ένα πλυντήριο ρούχων! Κάθισε δηλαδή και αμπαλάρισε μια... τρύπια σκάφη και του την έστειλε στο Χρούσο! Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι τώρα... Αυτός ήταν ο φίλος μου ο Στράτος!

Σε επόμενο φύλλο θα γράψω και μια άλλη ιστορία.

Γλωσσάρι

• Κουπακέλια: Φλιτζανάκια του καφέ

• Τίθια: Πώς

• Ταμάμ: Εντάξει

• Κίπουτα: τίποτα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

- Η Χριστίνα Δουδουνή και ο Νίκος Γιατρού βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην Ερεσό και το ονόμασαν Δέσποινα.
- Ο Γιάννης Λίνος και η Αγγελική Ν. Ρεπάνη βάφτισαν το αγοράκι τους στη Μυτιλήνη και το ονόμασαν Νικόλαο.

ΓΑΜΟΙ

- Παντρεύτηκαν στο Μεσότοπο ο Γιώργος Βασιλάς του Βασιλείου και της Ελένης και η Μαρία Κούκκου του Ευστρατίου από την Ερεσό.
- Παντρεύτηκαν στη Σουηδία η Δέσποινα Τσαλαβούτη του Στυλιανού και της Χριστίνας Τσαλαβούτη, το γένος Χριστοδούλου, με τον Χρήστο Παπαζαφειρόπουλο.
- Παντρεύτηκαν στην Αθήνα η Δέσποινα Καζηρή του Ιωάννη με τον Ηλία Νταλαπέρα του Ιωάννη.
- Ζητάμε συγγνώμη για το λάθος στο προηγούμενο φύλλο και επανορθώνουμε: Η Δέσποινα Βαλεή του Χρήστου και της Αγγελικής το γένος Καθαμπάκα και ο Μιχαήλ Αλεξανδρίδης του Ιωάννη τέλεσαν θρησκευτικό γάμο στο Γαλάτσι Αττικής.

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Πέθανε στο Μεσότοπο η Ευπραξία Νοικοκύρη του Βασιλείου.
- Πέθανε στην Αρτέμιδα Αττικής ο Παναγιώτης Τζινέλλης του Σταύρου.
- Πέθανε στην Αθήνα η Δήμητρα Γουγή του Μιχαήλ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

- Η οικογένεια Δημητρίου Τόβα και τα παιδιά τους ευχαριστούν θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Μεσότοπος» και την υπεύθυνη αιμοδοσίας Δήμητρα Βαηλή για την προσφορά αίματος που χρειάστηκαν.

«Ο Σύλλογος ευχαριστεί τους αδελφούς Ζουμπούλη για τις μεταφορές».

Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη μας που στηρίζουν τη συλλογική δράση και πληρώνουν τη συνδρομή τους. (Συνδρομές: Μέλους 20, Εφημερίδας 15 και Εξωτερικού 50 Ευρώ). Στους δύσκολους καιρούς που περνούμε η συνδρομή όλων είναι απαραίτητη για να μπορεί ο Σύλλογός μας να στέκεται στα πόδια του και να συνεχίζει σταθερά την πορεία του. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να έρχεστε στον Σύλλογό μας κάθε Δευτέρα 6.00-9.00μ.μ. ή να τηλεφωνείτε την ίδια μέρα στον ταμία μας (τηλ. 210 9707417). Για όσους προτιμούν την κατάθεση της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου: Alpha Τράπεζα Νο 261-002101-002833, (Γαβριήλ Δημ. Παπαβασιλείου -Ιωάννης Ιγν. Μαντάς) παρακαλούμε πολύ να παίρνουν τηλέφωνο στο Σύλλογο και να ενημερώνουν τον Ταμία για την κατάθεσή τους, ώστε να καταχωρείται η πληρωμή τους.

ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Το «Καφενείο» του Συλλόγου ευχαριστεί:

- Το Δημήτρη Νοικοκύρη (Σαμαρά) που ήρθε με γλυκό κρασί από το Ταβάρι να μας ευχηθεί «καλό φθινόπωρο»!
- Τον μάστορα μας Φίλιππα Ρέμμα που μας έφερε πεντανόστιμο χοιρινό με μανιτάρια και πιπεριές.
- Τον Αρτέμη Φιλιππίδη που ζύμωσε, έψωσε και μας έφερε τον άρτο τον επιούσιο, ένα 3κιλο ψωμί!
- Τον Μανώλη Σαραντίδη που μας έστειλε πέντε κιλά κρασί κι ένα μπουκάλι ούζο χωριανό.
- Τη Λίτσα Σκομβούλη-Στυλιανουδάκη που μας έστειλε από τη Κρήτη 10 κιλά κρασί και 5 κιλά ταικουδιά, αλλιά και 2 κουνέλια και μπόλικα σταφύλια!
- Τον Αρτέμη Φιλιππίδη που μας ζύμωσε και μας έφερε και πάλι ωραίο ψωμί.
- Την Άντζελα Κοντού που μας κέρασε για τη γιορτή του Αρτέμη Βουδούρη κάρτο κέικ. Χρόνια πολλή!
- Την Άντζελα Κοντού που μας έβρασε και μια φασολάδα!
- Την Κασσάνδρα Καζηρή που μας έφερε βουτύματα και κουλουράκια, δυο φανταστικές πίτες, σπανακόπιτα και κρεατόπιτα, μια πεντάρα ούζο, καφέ και ζάχαρη εις μνήμη του πατέρα της Λουκά Καζηρή του Νικολάου.
- Τον Αρτέμη Φιλιππίδη που μας έφτιαξε ψητά λαχανικά και τα νοστήμισε με μια εύγευστη σάλτσα.
- Την Άντζελα Κοντού που μας έφερε ένα χαρανά νόστιμα κουκιά και μια σακούλα πιπεριές.
- Τον Κώστα Καρδάρη που έφερε την αημέρα του Ταβαρίου στο Δευτεριάτικο τραπέζι μας με τα νόστιμά του ψάρια!
- Το Χρήστο Καραστεφανή για τα γλυκάκια που έφερε και τηγανίστηκαν και για ένα χαρανά κουκιά.
- Το Σπύρο Βακλατζή που έφερε 1 μπουκάλι κλασάδες.
- Οι Δημήτρης Κοσμάς, Δημήτρης Καρυστιανός και Τάκης Καρδάρης μας γλύκαναν με τα γλυκά τους κι εμείς τους ευχαριστούμε χρόνια πολλά για τη γιορτή τους.
- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιοβράχας Φθιώπιδας Κώστας Τσιρώνης μας έστειλε ένα τελάρο ακανίδια! Ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρε!
- Ευχαριστούμε το φίλο του Συλλόγου μας κ. Δημήτριο Τζίτζιφα για την προσφορά κοινότατων κρασοπότηρων για το καφενείο μας,

Αν εκ παραδρομής παραλείψαμε να αναφέρουμε κάποια προσφορά στο δευτεριάτικο τραπέζι, ζητούμε συγγνώμη.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

- Ο Μιχάλης Σαραντίδης του Κων/νου στη μνήμη του θείου του Λουκά Σαραντίδη 20 ευρώ.
- Ο Θεόδωρος Πρινωτάκης προσέφερε τη συνδρομή του (εξωτερικό) 50 ευρώ.
- Η Χονδρέλλη - Ασημομύτη Μαρία του Γαβριήλ προσέφερε υπέρ Συλλόγου 50 ευρώ.
- Η Καμπούρη Χριστίνα του Ευστρατίου προσέφερε υπέρ Συλλόγου και για τη μνήμη Νικολάου Ρέμμα και του συζύγου της Ευστρατίου 50 ευρώ.

ΤΑ ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟ 2016

Πολλά τα παιδιά μας που πέρασαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και στο προηγούμενο φύλλο δεν τα προλάβαμε όλα! Συμπληρώνουμε λοιπόν:

- Ο Ιωάννης Παπουτσή του Νίκου και της Μόσχας Ζαφειριάδου πέρασε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά.
- Ο Θρασύβουλος Κορδούτης του Θρασύβουλου και της Βίκυς Παροξυσμού πέρασε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Άρτας.
- Η Ιωάννα Αντωνιάδη του Αριστείδη και της Νίκης Ρεπάνη πέρασε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών.
- Η Αγγελική Βαλεή του Βαγγέλη και της Κλειώς πέρασε στη σχολή ΑΕΝ Εμποροπλοιάρχων Πρέβεζας.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

με Υδραυλική πόρτα σε όλη την Ελλάδα

Βασίλας Νίκος

ΚΙΝ. 697 3719810



ψαράδικο
Καπετάν Παναγιώτης

Διαλεχτά ψάρια & θαλασσινά

Ευαγγελία Πλάτων Σαραντίδη
Αναγυρούτσος 26, Βάρη Αττικής 16672
Τηλ.: 2111.8384.00

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
[αυτοκινήτων] ΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Ε.Κ.

ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
Κ.Βάρναλη 67 & Πύργου Δυρού 35-Περιστερί
Τ. 210 57.37.535 - κ. 6932934926

Τηλ. 22530 96376
6946669769

e-mail:
vasilas-giorgos@hotmail.com

Βασιλάς
Γαλακτοκομικά Προϊόντα Μεσοτόπου

Τώρα τα προϊόντα μας μπορείτε να τα βρείτε και στην Αθήνα στα καταστήματα:

- ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ-ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3233227
- ΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΤΗΛ. 210 2014927
- ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) ΑΓΚΥΛΗΣ 46 & ΕΥΔΟΞΟΥ Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ. 210 9227791

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ

Τηλ. Αθηνών: 210 9314179
Τηλ. Μεσοτόπου: 22530 96288 - 96451
Κιν. 6932 526084 - 6972 094737

Μνήμη Κωνσταντίνου Ελ. Καρτέρη (1939-2016)

Ο κυρ Κώστας ήταν μια από τις όμορφες και ανθρώπινες καλοκαιρινές παρουσίες στο Ταβάρι. Πρωί και απόγευμα ήταν στην παρέα των «σαματατζήδων» ταβλαδόρων, που μαζεύονταν στην καφετέρια «Ακρογιάλι» και πάσχιζαν να βρουν τον πιο μάστορα και τον πιο τυχεράκια της ημέρας! Το μεσημεράκι τον θυμάμαι να κατεβαίνει το κεντρικό λιθόστρωτο με την πετσέτα στην πλάτη, έτοιμος για το μπανάκι του. Κάπου εκεί ανταμώσαμε αρκετές φορές και αναρωτήθηκε ο ένας για τον άλλον. Είχα την χαρά να τον επισκεφθώ στο εξοχικό του, εκεί στην αυλόπορτα του Ταβαριού. Πότε αφορμή ήταν τα βιβλία που έχω γράψει, μιας κι αγαπούσε την τοπική ιστορία-Λαογραφία, και πότε η συνδρομή του στο Σύλλογό μας. Εκεί λοιπόν ξεκινούσε τις ιστορίες, με πιο αγαπημένη του αυτή με τον Μέγα Αλέξανδρο κι η κουβέντα ακουμπούσε και το θέμα του λεγόμενου «Μακεδονικού» με τις ιδεοληψίες των γειτόνων μας.



Ο Κώστας Ελ. Καρτέρης

Γεννήθηκε στην Ερεσό το 1939. Ο πατέρας του Ελευθέριος ήταν Μεσοτοπίτης, σοβατζής και ράφτης κι η μάνα του Ραϊλίου, το γένος Στεφανή, Ερεσιώτισσα. Απέκτησαν τρία αγόρια: τον Κώστα, τον Γιάννη, μακαρίτες πια, και τον Γιώργο, ώρα του καλή, μαθηματικό και συγγραφέα, που ζει στις Σέρρες.

Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Ερεσό. Στην Αθήνα ήρθε δέκα χρονών. Η οικογένεια έμενε στο Πολύγωνο. Συνέχισε τις σπουδές του σε Δημοτικό και Γυμνάσιο και πέρασε στην σχολή Ευελπίδων, αξιωματικός Σ.Ε.Μ. Καθώς υπηρετούσε, έβγαζε και τη σχολή Χημικών-Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Πέρασε από την Σχολή Πολέμου στη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Αθήνα, τη Λέσβο (Κουφού Βουνό), ξανά Αθήνα και Λάρισα. Έφυγε από την υπηρεσία το 1989 με τον βαθμό του ταξίαρχου. Στη συνέχεια δίδαξε για τρία χρόνια Χημεία στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά και σε Ι.Ε.Κ. Το 1970 είχε παντρευτεί την Ευτυχία Λ. Καραμάνη κι απέκτησαν τρία παιδιά, το Λευτέρη, το Λουκά και τη Ραϊλίου. Το 1984 χτίζουν το εξοχικό τους σπίτι στο Ταβάρι. Του άρεσε πολύ το διάβασμα και τελευταία ήταν ενεργό μέλος του Συλλόγου των Αποστράτων, συμμετέχοντας και στο Δ.Σ.. Έφυγε στις 21 Φεβρουαρίου του 2016...

Θυμάμαι που με βοήθησε προσωπικά σε μια «δύσκολη» στιγμή της στρατιωτικής μου θητείας, για την οποία τον ευχαριστώ, κάτι που του το είπα στην κουβέντα μας... Υπηρετούσα στο Τ.Ε. Καλλιθνής, ήμουν και αποθηκάριος και είχα την... τύχη, να μου τύχει αλλαγή οπλισμού! Όλα τα παλιά όπλα που μοιράστηκαν στους εθνοφύλακες της κεντρικής και δυτικής Λέσβου, τα χρόνια της επιστράτευσης του 1974, έπρεπε να μαζευτούν, να απογραφούν, να συσκευασθούν και να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Δουλειά δύσκολη κι απαιτητική, που μας εξουθένωσε. Επιτέλους, ήρθε η ευλογημένη ώρα, που τρία στρατιωτικά οχήματα φορτωμένα κασόνια, με το υλικό, πήγαν στο Πέραμα της Γέρας, όπου περίμενε το караβάκι, στο οποίο θα φορτώνονταν. Κι ενώ αυτός ήταν ο σχεδιασμός, ο υπεύθυνος παραλαβής, μου λήξει: Δεν θα τα πάρουμε, δεν έχουμε χώρο, θα τα φορτώσουμε σε άλλο δρομολόγιο, γύρνα πίσω στην Καλλιθνή και ξεφόρτωσέ τα!!! Εμεινα άγαημα! Βρε, μαθές... Τίποτα ο υπεύθυνος αξιωματικός! Σκέφτηκα αμέσως τον κ. Καρτέρη που ήταν Διοικητής-Αντισυνταγματάρχης στο Πέραμα. Πήγα, του είπα... τον πόνο μου, νοιάστηκε για μένα, και σε λίγο και χώρος βρέθηκε και τα παρέλαβαν τα ... βλογ'μένα και οι καρδιές μας πήγαν στην θέση τους!

Τον θυμόμαστε με αγάπη! Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης, που τον σκέπασε...

Μνήμη Γιώργου Αθανασέλη (1946-2015)

Το καλοκαίρι βρέθηκα στ' Αλώνια, στο σπίτι της αγαπητής μας Αλεξάνδρας Αθανασέλη, το γένος Κοτσινή. Είχε έρθει γι' άλλο ένα καλοκαίρι από τον μακρινό Καναδά με τον γιο της και την οικογένειά του. Με καλοδέχτηκε κι αρχίσαμε την συζήτηση για τα περασμένα. Για τα παιδικά της χρόνια στο Μεσότοπο και στα περβόλια του Ποδαρά κι αργότερα για το μεγάλο πέταγμα, τον ξενιτεμό στον Καναδά, την δημιουργία μιας όμορφης οικογένειας, με το μεγάλωμα των παιδιών και την παντοτινή



Παρέα με φίλους «στου στανάδ'» δίπλα στο σχολειό. Δεξιά σταυροπόδι, ο Γιώργος Αθανασέλης (1988).

αγάπη για τα χωριά μας και την μάνα Ελλάδα, που πέρασε στις ψυχές παιδιών κι εγγονιών! Έκλεισε πλέον ένας χρόνος από τότε που «έφυγε» από τούτη τη ζωή ο άντρας της, ο Γιώργος Αθανασέλης, ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, που αγάπησε το χωριό μας σαν το δικό του και χαιρόταν τα καλοκαίρια του. Γεννήθηκε το 1946 στην διπλανή μας Ερεσό, γόνος πολυμελούς οικογένειας με 7 παιδιά. Εκεί πήγε σχολείο κι έζησε τα παιδικά του χρόνια. Ο μεγάλος του αδερφός, ο Γρηγόρης, ξενιτεύτηκε στο Κογκό, ενώ ο ίδιος μετά το στρατιωτικό, βρέθηκε στο Τορόντο του Καναδά, όπου δούλεψε σκληρά, όπως κι όλοι οι μετανάστες που πρόκοψαν. Σε λίγα χρόνια έμαθε μηχανικός αυτοκινήτων κι άνοιξε δικό του συνεργείο, στο οποίο δούλεψε μέχρι τέλους και τώρα το δουλεύουν τα παιδιά του. Παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας Μεσοτοπίτισσα Αλεξάνδρα Κοτσινή κι απέκτησαν δυο αγόρια κι ένα κορίτσι. Από το 1988, δεκαοχτώ χρόνια μετά τον ξενιτεμό του, ξανάρθε στην Ελλάδα. Έφτιαξαν σπίτι το 1995 στ' Αλώνια κι από τότε έρχονταν σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Του άρεσε πολύ το Ταβάρι και ήταν βασικός στην παρέα των ταβλαδόρων, που μαζεύονταν στην καφετέρια «Ακρογιάλι» και ξεκινούσαν ανήλια τις ζαριές και τα χωρατά! Αγαπημένη του παρέα ο μακαρίτης μπάρμπα-Γιώργης Βουδούρης-Τοίτας, που τον συνόδευε τακτικά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ξενιτιάς, που τον σκέπασε...

Ο μπαρμπα-Δήμος από τους Ασβεστάδες Έβρου...

Έφυγε για το στερνό ταξίδι ο μπαρμπα-Δήμος Αγγελίδης, από τους Ασβεστάδες Έβρου! Ένας μερακλής χορευτής, ένας γλυκύτατος άνθρωπος! Γεννήθηκε το 1930 από πολύ φτωχή οικογένεια. Ασχολήθηκε με τη γεωργία και ιδιαίτερα με την κτηνοτροφία. Τσομπάνης σε ζώα συγχωριανών του και αργότερα με δικά του πρόβατα και κατσίκια. Δούλεψε και ως χοιρο-



Ο μπαρμπα-Δήμος αριστερά με τη φορεσιά των Ασβεστάδων, στη μέση ο Γιώργος Μεϊλίκης-ερευνητής και δεξιά ο Πασαχάλης Λιγούδης

βοσκός της αγέλης του χωριού που πληρωνόταν σε είδος (σιτάρι, καλαμπόκια κ.λπ.). Πέρασε δύσκολα χρόνια στην Κατοχή και στον Εμφύλιο. Ενεργό μέλος του πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστάδων από την ίδρυσή του. Συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλόγου, στο χωριό, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, αλλιά και στο εξωτερικό. Με το δικό του τρόπο συνέβαλε στην ανάδειξη και προβολή της τοπικής παράδοσης των Ασβεστάδων. Ήπιος χαρακτήρας, φιλήσυχος, συμπαθής και πολύ αγαπητός από όλους τους συγχωριανούς του και από όποιον άλλον τον γνώριζε. Παντρεύτηκε τη συγχωριανή του Χρυσή, το γένος Μακεντούδη, και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια. Πέθανε σε ηλικία 86 χρονών στις 13 Οκτωβρίου 2016.

Τον Αύγουστο του 2000 ο Σύλλογος Μεσοτοπιτών «Η Αναγέννηση» με την συνεργασία του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης διοργάνωνε τις «Μουσικές της Ανατολής», μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση με καλεσμένους τους Θρακιώτες από τους Ασβεστάδες και του Κύπριου του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού! Το χορευτικό των Ασβεστάδων, με μπροστάρη τον Πασαχάλη Λιγούδη έφτασε στο Μεσότοπο και το λεωφορείο, από την Ερεσό, σταμάτησε στα Πλακιά. Αρχισαν τα φιλήματα, τα καλωσορίσματα, κι ύστερα φουσκώσαμε την γκάιντα κι αρχίσαμε να κατεβαίνουμε την κατηφόρα... Αηδονίζαν τα σοκάκια από τις μουσικές, τα τραγούδια και τα παλάμια! Ο κόσμος έβγαине στις εξώπορτες να δει τούτο το αναπάντεχο! Φτάσαμε στην Πλατεία κι αρχισαν οι χοροί... Στο χοροστάσι κι ο μπάρμπα-Δήμος, καλοσυνάτος, γελαστός, πρόσχαρος, ένας ακόμα από τους αυθεντικούς απλούς ανθρώπους, τους ανώνυμους, που γράφουν την Ιστορία... Έκανε το ηγού στον «Λαϊσιο» χορό και οι νεότεροι τον καμάρωναν και ρουφούσαν τα σκέρτσά του και την αέρινή του κορμостаσιά! Είμαστε ευγνώμονες, που όλα τούτα τα είδαν και τα δικά μας μάτια στο Μεσότοπο και μπόλιασαν τις ψυχές και των παιδιών μας! Ας χαρούμε τους τελευταίους, όπου Γης, αυθεντικούς ανθρώπους, γιατί η πηγή στέρεψε και δεν βγάζει άλλους πια...

Ο Σύλλογος των απανταχού Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγέννηση» σας εύχεται Καλές Γιορτές